

KIỀU BÀO với Quê Hương

Kinh Biểu
 Số
07
 2016

ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP.HCM
 OVERSEAS VIETNAMESE COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY



Lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố các thời kỳ
 đón nhận bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

- Ý nghĩa ngày Thương binh - Liệt sĩ (trang 2)
- Các hoạt động Kỷ niệm 35 năm ngày Thành lập
 Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố (trang 3 - 6)
- Hành trình trở về qua những con số (trang 10 - 11)
- Đến với Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và
 Tuổi trẻ Thành phố năm 2016 "Tôi yêu Việt Nam" (trang 15 - 16)

Ý nghĩa ngày THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp đã thu hút nhiều thanh niên nam nữ tham gia quân đội. Một số chiến sĩ đã hy sinh anh dũng, một số nữa là thương binh, bệnh binh, đời sống gặp nhiều khó khăn, mặc dầu anh chị em tinh nguyện chịu đựng không kêu ca, phàn nàn.



Bác Hồ luôn trân trọng những đóng góp của thương binh liệt sĩ trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc

Trước tình hình ấy, tháng 6/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị Chính phủ chọn một ngày nào đó trong năm làm "Ngày thương binh" để đồng bào ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, yêu mến thương binh. Hướng ứng và đáp lại tấm lòng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hội nghị trù bị đã khai mạc tại Xã Phú Ninh, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên gồm có một số đại biểu ở Trung ương, khu và tỉnh.

Hội nghị nhất trí lấy ngày 27/7 hàng năm là "Ngày Thương binh" và tổ chức ngay lần đầu tiên trong năm 1947. Đúng vào ngày 27/7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Thường trực Ban Tổ chức "Ngày thương binh toàn quốc". Đầu thư Người viết "Trong khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp. Cha mẹ, anh em, vợ con, ao vrox, làng mạc bị nguy ngập. Ai là người xung

phong trước hết để chống cự quân thù? Đó là những chiến sĩ mà nay một số đã thành ra thương binh".

Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích: "thương binh

là người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích Tổ quốc, của đồng bào mà các đồng chí đã chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy". Cuối thu, Người vận động đồng bào nhường cơm sẻ áo, giúp đỡ thương binh. Bản thân Người đã xung phong góp chiếc áo lụa, một tháng lương và tiền ăn một bữa của Người và của tất cả các nhân viên của Phủ Chủ tịch, tổng cộng là một ngàn một trăm hai mươi bảy đồng (1.127 đồng) để tặng thương binh.

Năm sau, ngày 27/7/1948, trong 1 lá thư dài đầy thương yêu, Bác nói: "Nạn ngoại xâm nhu trận lụt to đe dọa cuốn trôi cả tinh mệnh, tài sản, chim đắm cả bà mẹ, vợ con, dân ta. Trong con nguy hiểm ấy, số đông thanh niên yêu quý của nước ta quyết đem xương máu của họ đáp

HỒ CHỦ TỊCH

xung phong tặng quần áo và quyên tiền vào Ngày THƯƠNG BINH TU SĨ

Gửi Cụ Bộ trưởng
Bộ Thương binh Cựu binh
TRƯA CỤ,

Mỗi năm đến 27 tháng 7 là NGÀY THƯƠNG BINH TU SĨ, nhân dân có dịp tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc, cho đồng bào.

Sẽm đó, Bộ không tổ chức lạc quyên. Nhưng Bộ vẫn trang trọng và hoan nghênh đồng bào tùy hoàn cảnh mà gửi thư, tặng quà, hoặc quyên giúp.

Vậy tôi xin xung phong:

- Tặng một số khăn mặt và áo quần mà đồng bào các nơi đã biếu tôi,

- Gửi một tháng lương của tôi là 1000 đồng,

- Và nhờ Cụ chuyên lời thăm ái của tôi gửi anh em thương binh cùng các gia đình tử sĩ. Chào thân ái và quyết thắng

Ký tên: HỒ-CHÍ-MINH *

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh, cựu binh
Vũ Đình Tụng nhân Ngày Thương binh, từ 27-7.
(Báo Cứu Quốc, số 1305 ra ngày 27/7/1949).

thành một bức tường đồng, một con đê vững để ngăn cản nạn ngoại xâm tràn ngập Tổ quốc làm hại đồng bào". Người xót xa viết: "Họ quyết liều chết chống địch để cho Tổ quốc và đồng bào sống. Ngày nay, bố mẹ họ mất một người con yêu quý, vợ trẻ trở nên bà già, con dại trở nên mồ côi, trên bàn thờ gia đình thêm một linh bài tử sĩ, tay chân tàn phế của thương binh sẽ không mọc lại được và những tử sĩ sẽ không thể tái sinh." Từ đó đến nay, ngày 27/7 hàng năm trở thành "Ngày thương binh, liệt sĩ" là dịp để đồng bào cả nước thể hiện tấm lòng diễn om đáp nghĩa với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với đất nước./.

Theo <http://quangnam.edu.vn>

35 NĂM NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO - ĐOÀN KẾT PHÁT HUY NGUỒN LỰC KIỀU BÀO



Lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố các thời kỳ đón nhận bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

Sáng 8-6, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố (UBNVNONN) tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (8-6-1981 – 8-6-2016). Đến dự có ông Tất Thành Cang, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao; ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM cùng nhiều Lãnh đạo các Sở ngành, đoàn thể, các kiều bào tiêu biểu, cán bộ công chức viên chức UBNVNONN qua các thời kỳ và người làm công tác kiều bào.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự đổi mới, phát triển của Thành phố Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tạo chuyển biến tích cực về nhận thức đối với công tác kiều bào. Kiều bào ngày càng được tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư và phát huy khả năng đóng góp của mình để xây dựng Thành phố, đất nước. Qua công tác tham mưu, UBNVNONN cũng đã kiến nghị với Trung ương về miễn thị thực, visa, về vấn đề hai quốc tịch, về chính sách nhà ở, về cư trú... góp phần giúp các thủ tục hành chính được thông thoáng

hơn so với trước. Việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến NVNONN được các cơ quan chức năng cải tiến đơn giản, hướng dẫn cụ thể, dễ thực hiện, rút ngắn thời gian, thái độ phục vụ cởi mở, thân thiện. Tâm tư nguyên vẹn kiều bào ngày càng được lắng nghe hơn, vai trò là cầu nối được phát huy ngày càng tốt hơn, nổi bật nhất là các thành tựu trong sản xuất khoa học kỹ thuật và kiều hối.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh có lượng kiều hối gởi về hàng năm chiếm gần 50% tổng lượng kiều hối cả nước. Những năm gần đây lượng kiều hối chuyển về Thành phố tăng trung

binh từ 10% - 15% mỗi năm. Dòng tiền này góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối, tăng tính thanh khoản trong thanh toán quốc tế và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của Thành phố.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày Thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, ông Lê Thanh Liêm Phó Chủ tịch UBND Thành phố đã đánh giá cao sự đóng góp của kiều bào và những người làm công tác kiều bào trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, phát triển đất nước. Đồng thời, ông đề nghị UBNVNONN tiếp tục kịp thời tham mưu cho UBND Thành phố rà soát, điều chỉnh, bổ sung, để xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp để phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài; góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, hội nhập quốc tế và hướng về Tổ quốc.

Dịp này, Thành ủy TP.HCM đã tặng UBNVNONN TP.HCM bức trướng mang dòng chữ "Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tặng Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM - Năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy nguồn lực kiều bào trong quá trình phát triển, hội nhập của TP.HCM". Tập thể UBNVNONN TP.HCM cũng được Bộ Ngoại giao, UBND TP.HCM tặng bằng khen./.

THU BA



Phóng sự Ảnh

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ỦY BAN VỀ NVNONN TP.HCM



Quang cảnh buổi tọa đàm
“Công tác kiều bào – thực trạng và giải pháp”



Ông Phạm Văn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN TP
cùng cán bộ nhân viên thăm hỏi, chúc sức khỏe
ông Nguyễn Ngọc Hà, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN TP



Ông Phạm Văn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN TP
thăm hỏi chúc sức khỏe ông Huỳnh Ngọc Ân,
nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN TP



GS.TS Đặng Lương Mô, kiều bào Nhật
phát biểu tại buổi tọa đàm



Ông Phạm Văn Hải, Chủ nhiệm nhận bằng khen của Bộ ngoại giao
do ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban nhà nước về NVNONN
trao tặng Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố



Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM
tặng bằng khen của UBND TP cho lãnh đạo các thời kỳ



Ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm UB về NVNONN TP
tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích
trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài



Lãnh đạo Ủy ban về NVNONN TP các thời kỳ
nhận bằng khen của UBND Thành phố
do ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch trao tặng



Ban tổ chức tặng hoa
cho Ban Giám khảo Hội thi Món ngon đất Việt



Ông Nguyễn Hoàng Năng, Chủ tịch UBMTTQVN TP.HCM
tặng kỷ niệm chương cho cán bộ Ủy ban về NVNONN TP



Phần trình bày các món ăn và thuyết trình
của đội thi đạt giải nhất

Kiều bào "hiến kế" cách thu hút nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài

Tham dự buổi Tọa đàm "Công tác kiều bào, thực trạng và giải pháp" nhân kỷ niệm 35 năm ngày Thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, kiều bào đã đưa ra nhiều ý kiến, góp ý để Thành phố Hồ Chí Minh có thể thu hút thêm nhiều nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài về xây dựng đất nước. Dưới đây là một vài ý kiến tiêu biểu trong số những đóng góp đó

Giáo sư Hà Tôn Vinh, kiều bào Mỹ: cho kiều bào một chỗ đứng, chỗ làm việc, và lý do để về.

Giáo sư Hà Tôn Vinh cho biết: khi về nước cách đây 20 năm, ông tình cờ gặp một người bạn đang dạy tại Đại học Quốc gia. Đó là "nhịp cầu" để ông về làm việc tại Việt Nam, nhưng đa số kiều bào khác không phải ai muốn về cũng có điều kiện thuận lợi như ông. Do vậy theo ông, để thu hút kiều bào trở về thi phải cho họ một chỗ đứng, chỗ làm việc, và lý do để về. Từ khi về nước đến nay, GS Hà Tôn Vinh đã đào tạo 18-20 khóa cao học, 4 khóa Tiến sĩ.

Ông Quách Hưng Tòng, kiều bào Mỹ: cho rằng cần xây

dụng cho kiều bào một mái nhà chung, bởi họ không đòi hỏi nhiều về vật chất, mà cơ chế tốt quan trọng hơn.

Giáo sư Nguyễn Thiện Tống, kiều bào Mỹ: cho rằng: Thành phố cần có chương trình cụ thể cho kiều bào, kiều bào sẽ không về nếu họ không biết về nước để làm gì? Những kiều bào về trước sẽ là "cầu nối" cho bạn bè, người thân.

Giáo sư Võ Văn Tới, kiều bào Mỹ: Cần có hành động cụ thể để "xoay dòng chảy máu chất xám": Theo GS.TS Võ Văn Tới: Việc thu hút nhân tài không chỉ nằm trong sự hứa hẹn, kêu gọi, hoặc trỏng chờ vào lòng yêu nước tự giác, mà cần có những hành động cụ thể, tích cực có tổ chức và có hệ thống của những người có thẩm quyền. Hai yếu tố quan trọng để thu hút chất xám là: Một là phải biến Thành phố trở thành một nơi có cơ hội cho tất cả những người tài, tức là phải tạo được sự hấp dẫn từ môi trường làm việc cũng như môi trường sống; Hai là phải có được những người đi thu hút chất xám "có tài năng".

THU BA

KIỀU BÀO CÓ ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC



Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM tặng bằng khen của UBND TP cho kiều bào có thành tích đóng góp cho sự phát triển Thành phố

Không phải tới giải phóng miền Nam, giải phóng Sài Gòn chúng ta mới đặt ra công tác kiều bào mà ông cha ta và Bác Hồ, Đảng ta đã làm từ trước và sau khi có Đảng. Đến ngày 8 tháng 6 năm 1981, do yêu cầu thực tế của tình hình và chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác kiều bào, UBND Thành phố đã thành lập Ban Việt kiều Thành phố (BVK.TP), đến tháng 12/1994 đổi tên thành Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN.TP) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. Công việc chính của thời kỳ này là vận động kiều bào trở về thăm quê hương đất nước sau nhiều năm bị lệ thuộc và bị chiến tranh tàn phá, cũng như thăm các di tích lịch sử, các chứng tích chiến tranh, chiến thắng 30 tháng 4 lịch sử, thăm lại quê cha đất Tổ. Đặc biệt, việc nổi

bật thời kỳ này là huy động bà con kiều bào góp phần tháo gỡ biêt bao khó khăn về kinh tế do chiến tranh để lại và do khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng vào những năm 80. Lúc ấy, đất nước chúng ta nói chung và TP HCM nói riêng thiếu trầm trọng ngoại tệ và nguyên liệu máy móc phục vụ cho sản xuất. Với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, được Thành ủy, Ủy ban tiếp sức, ban VK đã vận động bà con lần lượt gửi đồ la, nguyên vật liệu, công cụ phục vụ y tế v.v... với khối lượng ngày càng phong phú, đáp ứng một phần quan trọng dã thúc đẩy sản xuất và đời sống phát triển. Nhiều tấm gương kiều bào đã không ngại gian lao, nguy hiểm góp công chuyển ngoại tệ và nguyên liệu về bằng mọi cách. Để hỗ trợ cho công tác này của kiều bào, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, sự giúp đỡ của các ban ngành đã từng bước tháo gỡ các thủ tục rườm rà, giúp cho công tác kiều bào ngày càng thuận lợi. Sau khi đất nước bắt đầu đổi mới, mở cửa, bên cạnh việc tiếp tục gửi kiều hối về phục vụ quê hương, nhiều bà con đã mang tiền về để đầu tư. Cho đến nay có hơn 2000 doanh nghiệp kiều bào đã đầu vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch v.v... với tổng số vốn lên đến hàng tỉ đô la. Nhưng thế mạnh kiều bào là chất xám, trí thức kiều bào đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu khoa học bước đầu làm cầu nối để giúp trong nước nắm bắt được những khoa học kỹ thuật hiện đại của thế giới. Cho đến nay, công tác vận động bà con gửi kiều hối về đã trở thành tự nguyện, tự giác của bà con với quy mô năm sau cao hơn năm trước, kể cả lúc nền kinh tế thế giới đang bị khủng hoảng kinh tế tài chính. Đây là sự góp công rất lớn của kiều bào suốt hơn 30 năm qua./.

VS.TS. NGUYỄN CHON TRUNG

(Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban về NVNONN TP.HCM)

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh Thăm, chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016), lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc mừng và tặng hoa đến các cơ quan báo đài có nhiều thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ hoạt động của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố góp phần giúp các tổ chức, cá nhân kiểu mẫu và thân nhân hiểu rõ hơn về tình hình đất nước, thành phố; về chủ trương bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, góp phần tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến thăm chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam:



Thăm và chúc mừng Báo Phụ nữ Thành phố



Thăm và chúc mừng Báo Công an Thành phố



Thăm và chúc mừng Báo Người Lao Động



Thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM



Thăm và chúc mừng Báo Sài Gòn Giải Phóng



Thăm và chúc mừng Báo Pháp Luật Thành phố



Thăm và chúc mừng Báo Thanh Niên



Thăm và chúc mừng Báo Tuổi Trẻ

Quà của Đảo

Trong cái ánh tím lịt kì của mặt trời sáng nay, Sinh Tồn Đông hiện ra hiền hòa trên mặt biển, hiền hòa nhu chinh những người lính nơi đây, những bông hoa Muồng Biển mang sắc tim thủy chung dịu dàng nở dọc lối vào sân. Nếu như ai đó từng vi Bàng Vuông nhu người lính Trường Sa với sức sống mãnh liệt, kiên trung, thi muồng biển lại được xem nhu người con gái quê hương chịu thương chịu khó, thủy chung với bến đợi của mình.

Đón tôi là các bác sỹ thuộc kíp quân y của bệnh viện 354 đang ra công tác tại đảo. Trong câu chuyện của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay, khi nhắc đến Bác sỹ Phạm Cường Đường, tôi vẫn nhớ về anh là một người lính quân y tài giỏi. Bác sỹ Phạm Cường Đường cho đến bây giờ vẫn nhắc đến anh tôi nhu một người lính Quân Y tài giỏi luôn hết lòng với công việc, với người bệnh của mình. Tôi đã ghé thăm nơi anh làm việc, và gọi về đất liền để khoe với anh rằng tôi đã đến nơi đây. Trong khi các thành viên khác tranh thủ giao lưu với các cán bộ chiến sỹ, và các nhà báo lấy thông tin về đảo để làm nhiệm vụ tuyên truyền, tôi được Thiếu úy Quân Y Nguyễn Văn Duẩn làm hướng dẫn viên đưa tôi đi thăm nơi ăn chốn ở của các anh. Tôi thực sự rất vui mừng khi nhìn thấy những căn phòng rộng rãi thoáng mát và sạch sẽ với đầy đủ các trang thiết bị sinh hoạt cơ bản nhu quạt máy, dàn

loa vi tính.... Đặc biệt là vườn rau xanh mướt với các loại rau nhu rau muống, rau đền, rau cải bẹ xanh, dàn mồng tai với những chiếc lá to hơn cả bàn tay tôi được các anh vun trồng chăm sóc rất đặc biệt trong các chậu đất đã được cải tạo.

Khuôn viên của đảo không lớn nhưng mỗi nơi tôi đi qua đều hiện lên sức sống mãnh liệt của đảo, một hành lan rừng tím ngắt bên bậu cửa sổ nằm cạnh giường Trung úy Trần Công Vị, những chùm phong ba nở rộ điểm sắc trắng ngắn bao quanh thân đảo, loài hoa mang tâm hồn người lính, binh dị giữa đời nhưng gan dạ giữa biển khơi, hay một dóa bàng vuông kiêu kỉ trong nắng sớm sau đêm thức cùng người lính Trường Sa, trên thân còn có những nhánh nhỏ đã được các cán bộ chiến sỹ chiết rất cẩn thận, chắc hẳn đây là những món quà rất đặc biệt mà các anh đang dành để tặng cho đất liền, trong khuôn viên của đảo



còn có hòn non bộ rất đẹp.

Trở lại với những câu chuyện của người lính, nơi tôi được biết thêm về anh Bùi Quang Ngọc ,tham mưu trưởng đảo Sinh Tồn Đông, một người cũng gắn bó khá nhiều thời gian với đảo, anh kể cho tôi nghe về gia đình anh, về những lần vất vả làm quen với con sau mỗi chuyến công tác xa nhà, anh bảo một trong những câu nói khiến tim anh day dứt nhất là lời nói của con anh "Các bạn ai cũng có bố đưa đi học và đón về, bố chưa bao giờ đưa đón con cả ", dấu biêt đó chỉ là một câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ nhưng anh trăn trở mãi. Trẻ con nào hiểu hết nỗi nhọc nhằn của người lính Hải quân đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, bao vất vả hiểm nguy có khi không bằng nỗi nhớ thương con và những người thân bạn bè nơi liền. Trong phòng làm việc của anh, tôi nhìn thấy tập thơ của tôi nằm ngay ngắn trên bàn, thầm mong nó đã chia sẻ

TÙ CÔ LIN

Ta nhìn về nơi ấy Gạc Ma
 Khắc khoải nỗi đau mảnh đất quê nhà
 Sáu mươi tư người đi, đã hòa vào sóng cả
 Ôm lá cờ nhuộm đỏ sóng Trường Sa
 Phút lặng im, nước nở lớp sóng hoa
 Bóng bènh trôi trong khói mắt nhạt nhòa
 Đồng đội anh em nhắc thăm người đã ngã
 Đảo mãi là nhà, biển ta đó Quê Hương
 Tù Cô Lin
 Lá cờ bay bạt gió ngoan cường
 Rưng rực cháy lòng hòn căm cuồng giặc
 Sóng tiếp sóng lời thề xưa thăm nhắc
 Máu thịt này rồi sẽ lại về ta
 Biển vọng vang trên ngọn sóng bài ca
 Chiến sĩ ta theo lời người Tổ Quốc
 Giữ vững trong tim niềm tin yêu Đất nước
 "Cùng về đây chung lòng bảo vệ đảo Trường Sa"



HỒNG DIỆU

được phần nào những tâm tư tinh cảm mà các anh luôn cố lòng dấu kín để vững tay súng trước giông gió biển khơi, bảo vệ bình yên cho Tổ Quốc.

Sau những chia sẻ với các anh tôi trở lại cùng với đoàn tham gia buổi giao lưu văn nghệ cùng những người lính đảo, cái nắng đã lên cao, nhưng lời ca tiếng hát vẫn còn rất rộn ràng vui vẻ, tay nắm tay nhau chúng tôi hát vang những ca khúc đã đi cùng năm tháng

với người lính, với tuổi trẻ.

Được Trung úy Trần Công Vị tặng cho một món quà nhỏ là những con ốc xinh xinh khiến tôi vô cùng xúc động trước tình cảm của các cán bộ chiến sĩ nơi đây.

Giờ chia tay cũng đã đến, Trung úy Quân y Nguyễn Ngọc Luong cùng với kíp Quân y của đảo trao cho tôi chú ốc Càng to, và đôi chú ngao "Cô đơn" mà các anh đã cất dành rất kỹ khi biết tin tôi sẽ ra thăm đảo. Tôi bước xuống thuyền mà lòng lưu

luyến mãi khi thấy những cánh tay xa dần, các anh đang vẫy chào. Trên tàu CQ lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió lồng như muốn nhắn rằng hãy yên tâm nhé những người lính Trường Sa, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các anh, sẽ luôn là hậu phuơng vững chắc cho các anh để noi đầu sóng các anh yên tâm công tác, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ Quốc mến yêu./.

HỒNG DIỆU



Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng với các thành viên
Tập đoàn Liên Thái Bình Dương

HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ QUA NHỮNG CON SỐ

Giữa năm 2015, kênh truyền hình KBS (Hàn Quốc) có phát sóng bộ phim tài liệu về sự hội nhập của một số nước trong khu vực châu Á với thế giới, trong đó có Việt Nam. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP) được Bộ Ngoại giao giới thiệu để dài KBS phỏng vấn, ghi hình. Phát biểu trên kênh truyền hình KBS, ông Johnathan Hạnh Nguyễn mong muốn tạo điều kiện cho những người trẻ có nhiều cơ hội làm giàu cho đất nước. Theo ông Hạnh Nguyễn, không phải chỉ một số nhỏ, vài trăm người giàu như hiện nay mà những kiểu bào như ông muốn Việt Nam sẽ có hàng triệu người sau này trở thành những người giàu thật sự.

Hơn 30 năm về Việt Nam với những chặng đường không ít gian nan, thách thức nhưng cũng đầy tâm huyết đã cho thấy được tấm lòng gắn bó với quê hương của doanh nhân kiểu bào Johnathan Hạnh Nguyễn.

1986 – 100 triệu đô-la và 11 dự án

Khi mới ngoài 20 tuổi, ông Hạnh Nguyễn theo gia đình định cư tại Philippines, sau đó sang Mỹ học về chuyên ngành Hàng không. Trong một lần trở về Việt Nam, khi hai con trai ông bệnh làm ông trăn trở, hàng triệu đứa trẻ mắc bệnh sẽ ra sao khi việc mở đường bay của Việt Nam ra nước ngoài còn

hạn chế, việc giao thương trao đổi hàng hóa thuốc men còn quá nhiều khó khăn. Ông Hạnh Nguyễn ước mơ sao cho

Thành phố phát triển cả về kinh tế lẫn văn hóa và đất

nước hội nhập mạnh mẽ hơn.

Có thể nói, ông Hạnh Nguyễn là người góp công lớn trong việc mở thành công đường bay TP. HCM – Manila vào năm 1985, mở ra cơ hội cho Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Chính từ thành công này đã giúp ông mạnh dạn đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam. Để kêu gọi đầu tư và tạo niềm tin cho các công ty nước ngoài, ông đã đầu tư 100 triệu USD vào 11 dự án như nhà máy ô tô, siêu thị, khách sạn, nhà máy song mây xuất khẩu, nhà máy dây khóa kéo, Nhà máy son Watson, bếp ga Ashahi..., chủ yếu tập trung vào các ngành nghề có nhiều lao động để giúp người dân có công ăn việc làm.

Từ hàng miễn thuế đến siêu thị và hàng hiệu

Từng kinh doanh của hàng miễn thuế ở 4 quốc gia Đông Nam Á, ông Hạnh tiếp tục hành trình đưa các thương hiệu lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Hơn 30 năm đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, tên tuổi Johnathan Hạnh Nguyễn cùng Tập đoàn IPP gắn liền với các dự án đầu tư tại các khu kinh tế cửa khẩu như: Mộc Bài (Tây Ninh), Lao Bảo (Quảng Trị), Kim Thành (Lào Cai), Móng Cái (Quảng Ninh), Tịnh Biên (An Giang)...; các dự án trung tâm mua sắm hàng thời trang cao cấp tại Rex Arcade tại Khách sạn Rex, Trung tâm thương mại Tràng Tiền, Trung tâm thương mại Union Square... Thương hiệu đầu tiên ông đưa vào Việt Nam và mở cửa hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất là cà-phê Illy của Ý, sau đó là Donino's Pizza, Popeyes' s, Burger King, Dunkin's Donuts...". Tập đoàn IPP của ông nắm gần 70% các thương hiệu thời trang cao cấp như Burberry, Chanel, Zegna, Bvlgari, Cartier, Rolex, Salvatore Ferragamo, Versace, Bally...

Trong hành trình gắn với "hàng hiệu", ngoài việc bỏ ra khá nhiều chi phí đầu tư vào các cửa hàng trung bày hàng hiệu thì cái "được" lớn nhất theo ông là đầu tư vào dự án cải tạo Tràng Tiền Plaza trở thành trung tâm thương mại xa hoa bậc nhất

Hà Nội với số vốn đầu tư lên đến 400 tỷ đồng. Tràng Tiền đã làm cho bộ mặt thành phố đẹp hơn, chứng tỏ Việt Nam đã hội nhập, đặc biệt các đoàn khách chính trị, khách du lịch đến Việt Nam khi đến Tràng Tiền đều đánh giá rất cao.

Tuy hiện nay hàng hiệu phải đóng thuế cao, 30% thuế nhập khẩu, 10% thuế giá trị gia tăng nhưng ông Hạnh Nguyễn cho biết, mỗi năm lĩnh vực hàng hiệu đã đóng góp hơn 40% trong tổng số tiền thuế IPP nộp cho Nhà nước, như năm 2014 là 400 tỷ đồng chỉ riêng cho mảng hàng hiệu. Về lĩnh vực kinh doanh thức ăn nhanh, cũng phát triển khá nhanh, trong vòng 2 năm IPP đã có hơn 80 cửa hàng trên khắp cả nước, cuối năm 2015 đạt mốc 100 chuỗi cửa hàng.

Gần 50 dự án, 22.000 lao động

Tính đến nay, ông Hạnh Nguyễn và Tập thể IPP thông qua các hoạt động đã kêu gọi hợp tác đầu tư 47 dự án với tổng trị giá hơn 480 triệu USD, mang lại doanh số hằng năm khoảng 460 triệu USD và tạo công ăn việc làm cho hơn 22.000 lao động ở Việt Nam. Nhìn lại chặng đường hơn ba muoi năm, với khoảng 248 huân chương, huy chương, bằng khen các loại, trong đó có nhiều bằng khen của Tổng cục Thuế, Chi cục thuế..., ông cho biết, điều hãnh diện nhất là đã thực hiện được ước mơ của mình với quê hương, đất nước, có được mối quan hệ vững chắc với đối tác, được Nhà nước tin tưởng, đặc biệt làm tròn nghĩa vụ đóng thuế của một doanh nghiệp ngay từ khi việc kinh doanh chưa có lãi.

Ở tuổi 66, những tướng ông đã hết lửa kinh doanh nhưng ông lại mới đầu tư tiếp 500 triệu USD cho dự án giải trí tại Hà Nội và TP. HCM để thu hút khách du lịch ông đã mua lại 40% cổ phần của Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) với trị giá hơn 1000 tỷ đồng. Đồng thời ông đã đóng góp 30% cổ phần trong Công Ty Nhà ga Quốc tế sân bay Cam Ranh với tổng số tiền đầu tư cho nhà ga này hơn 4000 tỷ đồng và sẽ được khai trương trong đầu năm 2018. Theo ông Hạnh Nguyễn, sân bay không chỉ là cửa ngõ đón tiếp hành khách quốc tế mà còn là bộ mặt của đất nước, bạn bè thế giới nhìn vào đó để đánh giá tầm vóc, sự phát triển kinh tế của quốc gia đó. Từ những đóng góp thiết thực cho nền kinh tế cũng nhu thiết lập và thúc đẩy quan hệ ngoại giao của Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung, doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng nhất ./.

TRẦN CAO PHONG

Gia đình BÁO

*Người ta chỉ một danh “Nhà báo”
Còn mình hai kẻ nghiệp chung mang
Bạn bè thân gọi “Gia đình báo”
Ngoảnh trước nhìn sau, nhưng rộn ràng*

*Phóng viên—mẹ với đi từ sớm
Biên tập—cha tranh thủ đúng giờ
Đưa rước con thơ ngày hai bận
Việc nhà, việc họ... chẳng hề ngại*

*Não có vay ai, mà cũng nợ
Nợ bài, nợ ảnh, nợ chương trình
Trang huyện, trang ngánh, chương phối hợp...
Đến kỳ, đến hạn chạy vòng quanh*

*Lựa chọn lối nghề mang tiếng “hot”
Làm đâu trăm họ, khó trăm bề
Một bài hiệu ứng - nghề lòng “đã”
Sosot - năm dài tiếng trách chê*

*Theo ngành, xuống huyện xe đưa đón
Sép nhỏ, sép to cũng bạn bè
Nhiều lúc ngầm mình sang quá đổi
Hèn gì làm báo — khói người mê!*

*Dinh cao những tướng đời như mộng
Giờ biết mơ kia cũng lúc tàn
Chuyện nghề: đi, viết sao tường tận
Ngộ nhận mang về tiếng oán than!*

*Hai mươi năm lẻ trong làng báo
Mà ngỡ đây thôi, chấp chừng nghề
Buồn chải chằng qua vì cớm áo
Lại danh ư? Xin giữ lấy lè!*

5/6/2016

HOÀNG CHƯƠNG

GIÀN BẦU

của mẹ

Vào tiết trời tháng giêng, tháng hai ấm áp, mẹ gieo hạt bầu để chuẩn bị cho kịp với mùa. Mẹ chọn và đào hom đất tốt, mềm và tơi xốp để trồng bầu. Mẹ lót cho gốc bầu nhiều phân, rác mục và cả quây rào xung quanh cho cây bầu yên tâm xanh tốt. Hạt giống mẹ đựng trong ống quả bầu khô để trên gác bếp đã đen muội khói từ mùa trước rồi chọn lấy những hạt trắc, đều đặn đem đi gieo vào đúng tiết trời ấm áp. Mẹ bảo, trước khi gieo hạt bầu, ai muốn xin cũng không được cho bởi nếu cho trước khi trồng, bầu sẽ chỉ mọc dây mà không có quả gì cả. Sau khi gieo hạt xong, mẹ mới đem hạt phân chia cho bà con trong xóm. Năm nào cũng thế, hạt giống được mẹ giữ gìn và uốn mầm như thế.

Cứ độ tháng tư về, tiết trời bắt đầu chuyển sang hè, dây bầu của mẹ bén rẽ, ăn đất mùn và nước mát bắt đầu xanh tốt. Ở quê đất rộng nên có thể đặt giàn bầu ở mọi nơi. Nhưng đã thành lệ, năm nào mẹ cũng bắc giàn ở trước sân nhà để vừa lấy bóng mát, vừa có điều kiện chăm sóc bầu tốt hơn. Có năm mẹ đặt giàn ngay cạnh cầu ao, cho bầu leo vươn ra xa mặt nước. Mẹ bảo chúng tôi rằng, bầu khi soi bóng mình mình xuống nước quả sẽ to hơn, ra nhiều hơn lại tránh được sâu bọ. Hàng ngày, bọn trẻ chúng tôi múc nước tưới cho mấy gốc bầu của mẹ vào mỗi buổi chiều. Hình như giống dây này chỉ ưa nước mát mà lớn lên chủ không cần phân gio gì nhiều. Chúng tôi chăm sóc bầu, bắt sâu cho nó rồi ngày ngày, mỗi khi đi học về lại ngẩng mặt lên giàn xem bầu hôm nay vươn xa được nhiêu không, nụ bầu sắp ra hoa trắng chưa.

Giàn bầu mỗi ngày thêm xanh tốt, ngọn mập mạp, lá bầu xanh mỡ màng và tươi mát. Từ những nách của dây bầu, những cánh tay óng ả mơn mởn của nó vươn xa bắt nhanh và cuốn vào thân những cành tre, cành nứa trên giàn. Mẹ bảo rằng bầu có nhiều tay để giữ cho dây không bị gió quật ngã nên phải buộc nhiều ngọn tre, tay tre lên giàn cho bầu có điểm tựa. Chẳng mấy chốc, cùng cái nắng hè oi ả đầu mùa, giàn bầu của mẹ xanh tốt biết mấy. Lá bầu xanh ngắt được phủ lên lớp lông mịn như nhung, sờ vào thấy êm tay lâng lùng. Chỉ độ nửa tháng sau, từ thân nách của dây, những nụ hoa lú nhú chuẩn bị chào đời.

Thế là một mùa bầu đã đến, mẹ nhìn lên giàn mỗi sáng thức dậy lòng tràn ngập niềm vui về một vụ bầu bội thu. Lúc đầu, chúng lăn lóc nhu những chú lợn con nằm vắt mình trên giàn, bụng vẫn còn mang "rốn". Chúng tôi

không dám đếm sợ bầu phải vía sẽ bị rụng, chỉ biết, mỗi nách của dây lại đeo theo một chú bầu con mờ màng, óng ả đến ngon mắt. Chỉ vài ngày sau, hình như chúng bắt đầu "tự lập", không nằm trên giàn nữa mà buông mình xuống không trung để phát triển chiều dài. Quả bầu lớn nhanh như thổi, một ngày, hai ngày, bầu cứ dài mãi cho đến khi gần chạm đất. Có quả dài như chiếc đòn gánh của mẹ vậy. Mẹ bảo bầu có nhiều loại, nào là bầu dài, bầu nậm rồi bầu tròn, mỗi loại có dáng hình khác nhau, vị ngon khác nhau nên mỗi năm, mẹ trồng một loại cho thay đổi. Có năm, giàn bầu nậm của mẹ sai quả, quả buông xuống nhìn như những chiếc hổ lô đựng rượu của tiên ông ngày xưa. Rồi có năm, mẹ lại trồng bầu tròn, quả có màu xanh nhạt, mờ màng, tròn lăn lóc trên giàn. Giống bầu dài được mẹ giữ và trồng mãi. Quả nó dài và mờ màng, nếu nhà ít người ăn một quả không hết, có thể cắt từng đoạn ăn dần mà quả vẫn tươi. Và năm nào cũng vậy, mẹ để ý và chọn quả bầu nào ra đầu tiên của giàn để làm giống cho mùa sau. Quả bầu giống được mẹ đeo cho một chiếc rọ bảo vệ cho khỏi sâu bọ và gió mạnh quật đứt.

Mùa bầu, mẹ cho chúng tôi thưởng thức những món ăn quê đậm đà dư vị. Ngày hè nóng bức, mẹ cắt trái bầu đang độ mềm, để nguyên cả vỏ và ruột, băm nhỏ rồi nấu canh với cua đồng. Bát canh vì thế mà ngọt lù, ăn vào thấy vừa bổ, vừa mát. Có khi mẹ lại giã tôm để nấu với bầu ăn ngon không kém. Rồi mẹ còn chế biến nhiều món như bầu xào, bầu luộc và ngọn bầu cũng được mẹ tước bỏ xơ xào với tỏi ăn ngon lạ lùng. Những trưa hè nóng bức, cả nhà dọn cơm ra sân ngồi ăn dưới giàn bầu cho mát. Ăm thực ngày hè quê tôi ngày ấy nhớ biết bao nhiêu. Bầu

Mỗi năm cứ chuẩn bị đến dịp 27/7 từ trong sâu thẳm mỗi công dân Việt Nam lại trào lên những cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Đâu đó khắp nẻo đường ta đi hôm nay cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu lại giăng đầy. Và ai đó thật có lý khi gọi Tháng bảy là “tháng đáp đền”.

Có được cuộc sống ấm no tươi đẹp hôm nay chúng ta luôn phải đời đời khắc ghi sự hy sinh của biết bao nhiêu lớp người đi trước trong quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc và xây dựng đất nước. Biết bao tấm gương anh hùng vẫn còn đang nằm lại rừng xanh, hàng triệu thương, bệnh binh đến những bà mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn đang rất cần mỗi chúng ta chung tay chung vai cùng gánh vác, sẻ chia những nỗi đau mất mát còn đang đeo đẳng hàng ngày.

Mỗi khi đến thăm nghĩa trang liệt sỹ, trong không gian thành kinh tĩnh lặng chúng ta cảm thấy nhu cần phải có trách nhiệm hơn với những người đã khuất. Những bức tượng đài hiên ngang cùng hàng ngàn mộ chí yên nằm gợi cho ta ý chí vươn tới lẽ công bằng và những điều thiện. Những chuyến thăm ý nghĩa như vậy thường gợi lên trong lòng chúng ta tình thân và kỉ niệm của những người đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân của cuộc đời mình cho sự bình yên của đất nước.

Thẩm nhuần đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” và “uống nước nhớ nguồn” Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến công tác đền ơn, đáp nghĩa, ghi nhớ và tôn vinh công ơn của các anh hùng, liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh và những người có công với cách mạng. Các chính sách đãi ngộ đối với gia đình có công với cách mạng ngày càng được thực hiện chu đáo đầy đủ và có kết quả tốt. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xây dựng tu bổ nghĩa trang, các công trình tưởng niệm liệt sĩ được quan tâm triển

sai quả, vào mỗi buổi chợ phiên, mẹ cắt bầu gánh đi chợ bán. Tuy bán chẳng được bao nhiêu nhưng mùa nào mẹ cũng làm vậy như để gìn giữ cái giống rau quả của quê mình từ bao đời nay đã gắn bó với đồng đất, với người dân. Chúng tôi đúc bầu vào giỏ, khiêng đi giúp mẹ, quả bầu dài kín kít trên con đường làng.

Mỗi đêm khuya, gió mát từ chiếc quạt cọ của bàn tay mẹ, tay bà, gió thoảng vi vu từ

Tháng của tri ân

khai thường xuyên ở khắp nơi trên cả nước. Cho đến nay đền ơn đáp nghĩa đã trở thành phong trào có sức lan tỏa lớn lao và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp...tích cực chủ động tham gia. Các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc mẹ Việt Nam Anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà tình thương; đỡ đầu con em của thương binh liệt sĩ; trợ cấp, hỗ trợ thường xuyên các gia đình chính sách... đều được triển khai rộng rãi ở nhiều nơi trên cả nước. Bởi vì đền ơn, đáp nghĩa vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội.

Có lẽ vì thế mà chúng ta cảm nhận thấy hình như đất nước mình có nhiều nắng nhiều hoa hơn vào Tháng Bảy. Đọc các nẻo đường trên khắp mọi miền Tổ Quốc là hoa Phượng đỏ rực rỡ, hoa Bằng Lăng tím ngọt, hoa Sứ hồng tươi dịu dàng nở hoa và tỏa hương thầm lặng trong cuộc sống yên bình và giản dị của chúng ta. Ngắm hoa và lắng nghe hoa, ta nhu muốn hòa tan cảm xúc của riêng mình vào cảm xúc chung của toàn dân tộc, để hiểu thấu rằng: “có được cuộc sống hôm nay, dân tộc ta cần phải biết ơn những người con đã trao cả cuộc đời cho hòa bình và độc lập trên từng mảnh đất quê hương”./.

NGUYỄN THÚY HẠNH - (Vietseri)

giàn bầu trước sân, chúng tôi nhớ như in và thao thức mỗi khi nghe lời ru của mẹ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhung chung một giàn”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, “Ruột bầu nấu với rau tôm...”. Hình như câu ca xưa đã đi vào lời ru của mẹ và giàn bầu trước sân nhà như thầm nhắc chúng tôi về những triết lý đời thường của mẹ, của đồng đất quê mình./.

NGUYỄN THẾ LƯỢNG

THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRONG TÂM NĂM 2016

Sáng ngày 14 tháng 04 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2016. Tham dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và lãnh đạo, thường trực thi đua và chuyên trách thi đua các sở ngành, quận huyện, Công ty, Tổng công ty của Thành phố.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Văn Đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ trong tâm năm 2016.

Tại Hội nghị đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố đã chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng của Thành phố năm

2016; đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Hưởng ứng lời phát động phong trào thi đua của Lãnh đạo Thành phố, đồng chí Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, Khối trưởng Khối thi đua 5 đại diện Khối cùng với các Cụm trưởng, Khối trưởng đại diện cho các Cụm, Khối thi đua thuộc Thành phố ký kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức trao tặng 02 danh hiệu Anh Hùng Lao động cho 01 tập thể và 01 cá nhân; trao tặng 11 Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015, 27 Cờ Thi đua Thành phố năm 2015, 113 Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2015 cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015./.

CHÍ TÂM

ĐÊM THẠCH HÂN

Đèn Thạch Hân nhen ngào dòng nước
Đèn Hoa đăng gợi đồng đời quay quần
Tuổi Hai mươi theo bè hoa về hội tụ
Ký ức xưa hòa ungan tiếng chuông ngân

Rung rưng mắt lệ nhòa thương nhớ
Ma, em, con cháu, bạn bè
Khôi lường quyền những linh hồn bất tử
Ký niệm mãi còn xanh giữa dòng xanh

Vầng trăng lung linh
Soi sáng bầu trời Quảng Trị
Lấp lánh nụ cười trên đênh
Ngarkan cõng 81 ngày đêm

Từng căn nhà, góc phố, mảng tường
Như nỗi bao ánh hùng chiến sĩ
Mỗi mét vuông đã hóa thành địa chỉ
Mỗi dòng tên thâm đậm máu đào

Mấy ngàn tần bom trút xuống đất này
Xé rách xác anh hùng vào đất mẹ
Bao hãi cốt hóa theo khói lửa
Nấm mồ chung đã hóa tượng đài

"Đèn Thiên mệnh soi sáng những anh linh
Những áng mây nổi giữa trời và đất
Nỗi người với hòn thêng non nước
Mãi tri ân công đức người xa...

Và đêm nay Thạch Hân lập lanh hoa
Hoa đăng, hoa đời, hoa lòng người thương nhớ
Nhen ngào chứng tỏ trước dòng sông cũ
Thao thiết nỗi đáy nước các anh năm

Thạch Hân ơi! Gọi mãi tiếng ngàn năm!!!

ĐỖ THỊ HOA LÝ

Hãy đăng ký tham gia TRẠI HÈ 2016: TÔI YÊU VIỆT NAM

Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và Tuổi trẻ Thành phố năm 2016 tính đến nay đã trải qua 11 lần tổ chức. Trong suốt chặng đường vừa qua, nhiều bạn trẻ rất yêu thích Trại hè vì đã đưa các bạn đến với nhiều địa danh khác nhau, được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam và gần kết rất nhiều các bạn trại sinh là thanh thiếu niên kiều bào và du học sinh trên khắp thế giới. Đây được xem như một sân chơi lành mạnh dành cho các bạn trong chuyến trở về thăm quê hương vào những ngày hè.

Đến với Trại hè Thanh thiếu niên Kiều bào và Tuổi trẻ Thành phố năm 2016 lần này, các bạn Trại sinh sẽ được tận hưởng bầu không khí thật trong lành và mát mẻ trong những ngày hè oi bức tại Thành phố Đà Lạt - nơi được ví như một Tiểu Paris, với vẻ đẹp mộng mơ và nên thơ nhờ cái lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buổi sớm và những dải rừng thông bao quanh thành phố. Ngoài ra, khi đến với Thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam, các bạn cũng sẽ được tham quan và tận mắt nhìn thấy những công trình kiến trúc

độc đáo và đồ sộ, tìm hiểu về nền văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên thật đặc sắc của cộng đồng dân tộc thiểu số cùng với những làng nghề truyền thống vốn đã xuất hiện từ rất lâu đời.

Đặc biệt trong hành trình trở về lần này, chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn Trại sinh những thành



Dường hầm điêu khắc nối tái hiện một Đà Lạt từ hoang sơ đến thành phố du lịch



Đà Lạt mộng mơ trong sương mù



Đà Lạt - Thành phố ngàn hoa

tựu của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài dành cho quê hương, họ đã có những đóng góp rất tích cực trong sự phát triển của đất nước nói chung và Thành phố nói riêng qua đó hồn đúc tình yêu quê hương đất nước trong lòng mỗi bạn trẻ.

Với ý nghĩa này, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn tổ chức Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố năm 2016 với chủ đề "Tôi yêu Việt Nam". Trại hè diễn ra trong 4 ngày 3 đêm (từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7 năm 2016) tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Lâm Đồng dành cho các bạn thanh thiếu niên kiều bào và du học sinh trong độ tuổi từ 12 đến 28 tuổi, với sự hỗ trợ kinh phí phần lớn từ Ban Tổ chức, mỗi trại sinh khi đăng ký tham gia chỉ đóng 1.200.000 đồng sinh hoạt phí ./.

**Mọi thông tin xin liên hệ Ban Tổ chức Hội trại,
thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến
10/7/2016**

1/ Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM
Số 147 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
ĐT: 84-8 39302127 - Fax: 84 - 8 39306737
hoặc chị Thu Ngân: 01214484841

Email: traihe@yahoo.com

2/ Thành đoàn TP.HCM
Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM
ĐT: 84 - 8 38239733
hoặc chị Trang: 0932187195
Email: banquocte@yahoo.com

3. Đăng ký tại website: <http://www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn/>

Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ Thành phố 2016

TÔI YÊU VIỆT NAM



Khi những tia nắng vàng trải khắp đất trời, những hàng cây phượng hồng, bàng lăng, hoàng hậu bên đường khoe sắc thắm thì cũng là lúc mùa hè sôi động đang bắt đầu.

Với chủ đề "Tôi yêu Việt Nam", Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP.HCM năm 2016 sẽ đưa các bạn trại sinh về với Thành phố Hồ Chí Minh năng động và thành phố Đà Lạt - nơi được ví như một Tiểu Paris, với vẻ đẹp mộng mơ và nên thơ nhè cái lạnh cao nguyên ban đêm, sương mù buỗi sớm và những dải rùng thông bao quanh thành phố.

Ban tổ chức trại hè hỗ trợ chi phí cho các bạn thanh thiếu niên kiều bào, du học sinh; khi tham gia chỉ cần đóng phí sinh hoạt 1,2 triệu đồng.

Sau khi trại hè kết thúc, Ban tổ chức sẽ cấp giấy chứng nhận tham gia trại hè cho các trại sinh.

**Cơ hội gặp gỡ giao lưu với người Việt năm châu*

**Tham quan cảnh đẹp thành phố, những khu di tích lịch sử văn hóa của dân tộc*

**Trải nghiệm cuộc sống miền quê dân dã*

**Và những phần quà bất ngờ từ ban tổ chức*

Mời xem chi tiết chương trình trại hè ở trang 15



Quảng trường, phố đi bộ đường Nguyễn Huệ



Tham quan công ty kiều bào có đóng góp tích cực trong sự phát triển của Thành phố

Chỉ đạo thực hiện: Phạm Văn Hải

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

Thực hiện: Nguyễn Thanh Tùng - Trần Thị Thu Ba - Huỳnh Văn Hiền

Giấy phép xuất bản số: 21/QĐ-XBBT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/11/2014