

ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP.HCM
OVERSEAS VIETNAMESE COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY



Ông Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam dự Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

- **Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất** (trang 2-3)
- **Lịch sử - ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11** (trang 4-5)
- **Nghị định 82 tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào** (trang 8 - 9)
- **Người gieo hồn Việt trên đất Ucraina** (trang 10 - 11)

Tư tưởng HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC và MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT

PHẠM VĂN HẢI
Chủ nhiệm UBVNVNONN.TP

Nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2015) chúng ta ôn lại tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất là một trong những nội dung lớn trong hệ thống tư tưởng của Người, tư tưởng này có giá trị to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách mạng nước ta, được Đảng ta kế thừa vận dụng và phát triển, là một trong những yếu tố quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Đảng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh tự giải phóng và xây dựng cho mình một xã hội mới do mình làm chủ”, bởi trong bối cảnh đen tối của đất nước Người gửi cho Hội nghị hòa bình Versailles vào năm 1919 bản “Yêu sách của nhân dân An Nam”, nhân danh cho những người yêu nước Việt Nam, đòi các quyền tự do, dân chủ tối thiểu cho Việt Nam nhưng yêu sách đó không được chấp nhận, Người đã rút ra bài học “Muốn được giải phóng các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào mình”, thực chất hội nghị này là hội nghị của các nước thắng trận sau thế chiến lần thứ I (1914–1918), họp với nhau để chia lại thuộc địa nhưng lại giấu dưới những lời lẽ “tự do”, “công bằng”, “nhân đạo” theo chương trình 14 điều của Tổng thống Mỹ Wilson. Cho nên, qua hội nghị này Người đã rút ra kết luận “Chủ nghĩa Wilson chỉ là một trò bịp bợm”. Do vậy, sự nghiệp lớn lao, vô cùng khó khăn và gian khổ đó chỉ có thể thực hiện được bằng sức mạnh của cả dân tộc, của khối Đại đoàn kết dân tộc, đây chính là sự kế thừa kinh nghiệm đoàn kết toàn dân tộc của lịch sử cha ông trước đây như việc tổ chức hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng đời nhà Trần... để tập hợp sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tập trung chống lại quân xâm lược Nguyên – Mông mạnh hơn ta gấp nhiều lần.

Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc

Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công cách mạng;

Theo Hồ Chí Minh, cách mạng muốn thành công phải có lực lượng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng xã hội mới.

+ Muốn có lực lượng thì phải thực hành đoàn kết vì “Đoàn kết là một lực lượng vô địch”

+ “Cách mạng là công việc chung của dân chúng

chứ không phải của một vài người. Cách mạng là một việc khó nhưng biết các làm, biết đồng tâm hiệp lực mà làm thì chắc chắn làm được”

+ Người cũng chỉ ra cho nhân dân ta phương pháp để tự giải phóng:...muốn đánh Pháp, Nhật, ta chỉ cần một điều: “toàn dân đoàn kết”, người chỉ rõ: “Sự đồng tâm của đồng bào ta đúc thành một bức tường đồng xung quanh Tổ quốc. Dù địch hung tàn xảo quyệt đến mức nào đụng đầu vào bức tường đó cũng thất bại”

Đoàn kết dân tộc kết hợp với đoàn kết quốc tế sẽ tạo ra sức mạnh to lớn không một kẻ thù thắng nổi;

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu chân lý: đoàn kết là sức mạnh của chúng ta

*“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”*

- Đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng ;

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân: “Nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc phải được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, mục đích, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc.

- Đại đoàn kết dân tộc Đại đoàn kết toàn dân

“Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “nước lấy dân làm gốc”. “Dân” trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mọi “con dân nước Việt”, là “con cháu Lạc Hồng”, không phân biệt dân tộc thiểu số với đa số, người tin ngưỡng với không tin ngưỡng, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, giàu, nghèo.

Người nói: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”, “Nhân dân có sức mạnh dời non, lấp biển”. Cụ thể, chỉ bằng sức người trong trận Điện Biên Phủ quân dân ta đã kéo pháo lên núi và đã đánh tan tập đoàn cứ điểm này của thực dân Pháp lúc bấy giờ. Sau 30/4/1975 thống nhất đất nước, việc đào các con kênh cung cấp nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, trong hoàn cảnh lúc bấy giờ chỉ bằng sức người là chính.

Nguyên tắc tin dân, dựa vào dân trong tư tưởng Đại đoàn kết của Hồ Chí Minh bao gồm:

+ “Dân là gốc” là nền tảng của Đại đoàn kết;

+ Dân là chủ thể của Đại đoàn kết;

+ Dân là nguồn gốc, sức mạnh vô địch của Đại đoàn kết, là nhân tố quyết định thắng lợi của đại cách mạng, “có dân là có tất cả”

*“Dễ mười lần, không dân cũng chịu
Khó trăm lần, dân liệu cũng xong”*

Muốn thực hiện được Đại đoàn kết dân tộc thì phải kế thừa truyền thống yêu nước – nhân nghĩa, Đại đoàn kết dân tộc phải có tấm lòng khoan dung độ lượng với con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: ngay cả đối với những người lầm đường lạc lối nhưng đã biết hối cải, chúng ta vẫn kéo họ về phía dân tộc, vẫn đoàn kết với họ mà hoàn toàn không định kiến. Thậm chí đối với những người trước đây đã từng chống chúng ta nhưng nay không chống nữa, khối Đại đoàn kết dân tộc vẫn mở rộng cửa đón tiếp họ. Người còn dặn: “Cần xóa bỏ hết thành kiến, cần phải thật thà đoàn kết với nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để phục vụ nhân dân”.

Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất

- Đại đoàn kết dân tộc **không thể chỉ dừng lại ở** quan niệm, ở tư tưởng, ở những lời kêu gọi mà phải trở thành một chiến lược cách mạng, trở thành khẩu hiệu hành động của toàn Đảng, toàn dân ta; **đồng thời phải biến thành lực lượng vật chất có tổ chức.**

Ngay từ khi tìm ra con đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã **hết sức chú ý đến việc tập hợp quần chúng nhân dân vào những tổ chức yêu nước** phù hợp với từng giai cấp, tầng lớp, từng giới, từng tôn giáo, từng ngành nghề, từng lứa tuổi; hơn nữa còn phù hợp với từng bước phát triển của phong trào cách mạng, **đó là một trong những cơ sở để thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.**

Mặt trận phải được xây dựng theo nguyên tắc sau đây (3 nguyên tắc):

+ Trên nền tảng liên minh công – nông và lao động trí óc (gọi tắt là công – nông – trí) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản;

+ Mặt trận hoạt động theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, lấy việc thống nhất lợi ích tối cao của dân tộc với lợi ích của tầng lớp nhân dân làm cơ sở để củng cố và không ngừng mở rộng (cần chú ý đến lợi ích của các tầng lớp nhân dân).

Mục tiêu của hiệp thương dân chủ là đi tới thỏa

thuận chương trình hành động chung, việc phối hợp và thực hiện chương trình hành động chung là thước đo hiệu quả hoạt động của UBMTTQ các cấp, chương trình đó gọi là chương trình phối hợp và thống nhất hành động.

+ Đoàn kết lâu dài, chặt chẽ, đoàn kết thật sự chân thành thân ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Mặt trận dân tộc thống nhất;

Đảng lãnh đạo Mặt trận đồng thời cũng là một thành viên của Mặt trận.

Trong báo cáo của Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản (tháng 6/1939) đã thể hiện rõ “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình mà phải tỏ ra là bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và chân thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và trong công tác hàng ngày khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo”

- Đoàn kết dân tộc phải gắn liền với đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa yêu nước chân chính phải gắn liền với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân;

- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng khối Đại đoàn kết dân tộc và coi đó là nhiệm vụ sống còn, thể hiện qua nhiều Nghị quyết, Cương lĩnh của Đảng.

Lấy mục tiêu giữ vững độc lập thống nhất Tổ quốc vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng, làm mẫu số chung, là chất kết dính để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Xây dựng tinh thần cởi mở tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội.

Đại hội X của Đảng cũng chỉ rõ: “để thực hiện Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tầm cao mới phải xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần giai cấp. Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc. Đề cao truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, độ lượng, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị, đồng thuận xã hội”.

Một sáng tạo lớn, đồng thời là một cống hiến lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Ý nghĩa lớn lao của sáng tạo này là ở chỗ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy ở mỗi người Việt Nam là một người yêu nước và Mặt trận là sự tập hợp và nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước đó”. – Phát biểu của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Đại hội II của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là truyền thống quý báu và là bài học lớn của cách mạng nước ta. Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những chủ trương của Đảng đối với việc cụ thể hóa tư tưởng nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Lịch sử - Ý nghĩa

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Vào ngày 20/11, các thế hệ học sinh trên cả nước thường tặng hoa và quà chúc mừng các thầy cô giáo. Ngành giáo dục cũng thường nhân dịp này đánh giá lại hoạt động giáo dục và lập phương hướng nâng cao chất lượng giáo dục.



Sinh viên Trường Đại học Quốc tế tặng hoa cho GS.TS Võ Văn Tới, kiều bào Mỹ

Nguồn gốc của ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam

Tháng 01/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris (thủ đô nước Pháp) lấy tên là FISE (Fédération Internationale Syndicale des Enseignants - Liên hiệp quốc tế các Công đoàn Giáo dục).

Năm 1949, tại Hội nghị quốc tế Vacsava (Varsovie - Thủ đô của Ba Lan) tổ chức FISE xây dựng một bản "Hiến chương các nhà giáo" gồm 15 chương.

Nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến; xây dựng nền giáo dục tiến bộ; bảo vệ những quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng của nghề dạy học và nhà giáo.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với FISE với mục đích tranh thủ các diễn đàn quốc tế, tố cáo âm mưu tội ác của bọn đế quốc xâm lược đối với nhân dân ta cũng như đối với giáo viên và học sinh.

Đồng thời, giới thiệu những thành tích của nền giáo dục

cách mạng, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của toàn thể giáo viên trên thế giới đối với cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

Mùa xuân năm 1953, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Nguyễn Khánh Toàn làm trưởng đoàn dự Hội nghị quan trọng kết nạp Công đoàn giáo dục của một số nước vào tổ chức FISE tại Viên (Thủ đô nước Áo), trong đó có Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập (22/7/1951), Công đoàn giáo dục Việt Nam đã được kết nạp là một thành viên của FISE.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Vacsava, Hội nghị FISE có 57 nước tham dự, trong đó có Công đoàn giáo dục Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20/11/1958.

Những năm sau đó, ngày lễ 20/11 còn được tổ chức tại các vùng giải phóng ở miền Nam.

Hàng năm, kỷ niệm lịch sử ngày 20/11, cơ quan tiểu ban giáo dục thường xuất bản, phát hành một số tập san đặc biệt để cổ vũ tinh thần đấu tranh của giáo viên trong vùng tạm chiếm nói riêng, động viên tinh thần chịu đựng gian khổ hy sinh của

RA MẮT TRANG WEB SONG NGỮ VIỆT - PHÁP CỦA CHI HỘI RHONE-LYON

Sau nhiều tháng thiết kế, trang web www.ugvr.org của Chi hội Rhône-Lyon đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Hiện nay, Lyon có khoảng 30.000 người (tính cả trẻ nhỏ) và 500 lưu học sinh Việt Nam. Đây là trang thông tin hữu ích cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ở Lyon, không chỉ giúp nắm bắt các thông tin liên quan đến sinh hoạt của Chi hội người Việt mà còn



Ảnh minh họa

hiểu thêm các hoạt động của những hội đoàn bạn trong việc phát triển tinh hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, đây cũng là nơi giao lưu, trao đổi những tác phẩm văn chương, những thông tin về khoa học đời sống với độc giả ngoài vùng Rhône Alpes hoặc xa hơn./.

Lâm Thành Mỹ, Kiều bào Pháp

anh chị em giáo viên kháng chiến nói chung.

Theo đề nghị của ngành Giáo dục, ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 167 - HĐBT về ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong đó có điều khoản quy định, lấy ngày 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11/1982, là lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tiến hành trọng thể trong cả nước ta. Từ đó đến nay, đây là ngày truyền thống của ngành giáo dục để tôn vinh những người làm công tác trồng người.

Ý nghĩa ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11 là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người thầy, để mọi ngành, mọi nghề và toàn xã hội chia sẻ niềm vui, tri ân tới những người đã góp công sức và tâm huyết cho sự nghiệp trồng người cao cả, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Theo Báo Giáo dục



Những người canh trời TRƯỜNG SA

Cùng với lực lượng của các quân chủng và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), những người lính Phòng không - Không quân đang từng phút, từng giờ tham gia thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời biển đảo Tổ quốc; đồng thời bảo đảm mọi mặt để các chuyến bay đến và đi diễn ra an toàn...



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng Phòng không - Không quân tham gia đội hình duyệt binh ở Trường Sa

Trên đảo Trường Sa Lớn của huyện đảo Trường Sa, bên cạnh các lực lượng khác, còn có màu áo xanh của những người lính thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Đó là các cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 11 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377) và Đội Bảo đảm Kỹ thuật sân bay Trường Sa thuộc Sư đoàn 370. Họ là những người quan sát và phát hiện kịp thời các mục tiêu trên không từ xa, góp phần quản lý và bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển của Tổ quốc thân yêu.

Không chỉ những cán bộ chiến sĩ của Trạm ra đa 11 luôn là "mắt thần" phát hiện mục tiêu mà cán bộ, chiến sĩ Đội Bảo đảm Kỹ thuật sân bay Trường Sa

cũng có nhiệm vụ khá nặng nề. Đó là đảm bảo chỉ huy dẫn dắt cho Không quân của ta thực hiện các nhiệm vụ ở huyện đảo, đảm bảo mọi mặt cho việc tiếp thu cũng như phóng hành các loại máy bay đến và đi tại sân bay này. Đồng thời, họ còn phối hợp với các lực lượng trên đảo đẩy mạnh canh gác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra..

Trung tá Nguyễn Huy Lương, Đội trưởng Đội Bảo đảm Kỹ thuật sân bay Trường Sa, cho biết, nhiệm vụ của đội là điều hành hoạt động bay tại sân bay đảo Trường Sa Lớn, thông tin đảm bảo bay, tiếp nhiên liệu cho trực thăng. Ngoài ra, đội còn quản lý không lưu, giám sát hoạt động và chỉ dẫn bay (cả quân sự và dân sự) trên vùng trời quần đảo. Cũng theo trung tá Lương, đơn vị còn tham gia hỗ trợ, cấp



Khát vọng thanh bình

Đỗ Thị Hoa Lý - Kiều bào Ucraina

Anh gửi tặng em hoa Bàng vương Trường Sa

Niềm nhớ thương quê nhà thao thức

Đảo khô cần chất chiu nguồn nhựa sống

Cho tung bừng những nụ những bông

Gửi về em từ sóng nước mênh mông

Cánh hải âu chập chờn chao liệng

Phút thư thả sau những giờ trực chiến

Chắc trong tay ngọn súng giữ biển trời

Có tiếng thì thầm từ lòng biển, em ơi

Tiếng quê hương, tiếng nồng nàn đất mẹ

Tiếng em ru con, tiếng chiều buồn khê

Ngọt ngào, sâu lắng trong anh...

Bầu trời rất xanh, rất xanh

Biển tạm yên sau những giờ cuộn sóng

Ngắm cánh Bàng vương, gửi về bao khát vọng

Biển thanh bình reo mãi khúc Tình ca!...

cứu ngư dân mỗi khi bà con gặp tai nạn, ốm đau khi đang hoạt động nghề cá tại ngư trường truyền thống này. Cụ thể, vào tháng 10/2013, đội phối hợp điều trực thăng đưa ngư dân Bùi Tấn Việt (quê Bình Định) bị nhiễm trùng uốn ván về đất liền kịp thời cấp cứu; tháng 3/2014, phối hợp đưa trực thăng cấp cứu ngư dân Nguyễn Văn Phong (quê Khánh Hòa) bị tai biến vượt qua cơn sinh tử; tháng 10/2014, phối hợp đưa trực thăng của Sư đoàn 370 chuyển ngư dân Lê Quang Minh (quê Bình Định) bị tràn dịch phổi về đất liền cấp cứu... "Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn đoàn kết gắn bó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và xây dựng đơn vị vững mạnh. Vì thế, mỗi chuyến bay đều được tập trung tổ chức chặt chẽ, hiệp đồng bay, dự báo thông báo bay, chuẩn bị đường bay được thực hiện với số liệu chính xác; thông tin, ra đa luôn được chuẩn bị tốt, đảm bảo thông suốt", trung tá Lương chia sẻ thêm.

Trong khi đó, trung tá Nguyễn Mậu Thông, Trạm trưởng Trạm ra đa 11, cho hay: "Ở giữa biển khơi, thời tiết khắc nghiệt với nắng to, gió dữ, hơi

mặn ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ và hoạt động của khi tài. Do đó, cán bộ chiến sĩ trong trạm phải thường xuyên chăm lo, tích cực thực hiện tốt công tác bảo dưỡng mọi mặt. Đồng thời chủ động phát hiện và tự sửa chữa hỏng hóc để đảm bảo khi tài luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt nhất. Muốn vậy, mỗi kỹ thuật viên nói riêng và cán bộ, chiến sĩ của trạm nói chung ai cũng phải "đa năng" để có thể góp phần cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phải chú ý làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác trong bảo vệ vùng trời, vùng biển quản lý theo quy định".

Có thể nói rằng, sự có mặt của những người lính Phòng không - Không quân ở huyện đảo Trường Sa đã góp phần cùng với quân dân nơi đây tạo thành lá chắn vững chắc để cùng ra sức gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn biên giới lãnh hải quốc gia trong tình hình biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay./.

Theo Báo Phú Yên

TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO KIỀU BẢO

Kể từ ngày 15-11 tới, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (NVNĐCONN); người nước ngoài là vợ, chồng, con của NVNĐCONN hoặc của công dân Việt Nam sẽ được miễn thị thực. Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 5 năm. Đây là nội dung chính trong Nghị định số 82/2015/NĐ-CP (NĐ 82) được Chính phủ ban hành ngày 24-9-2015 thay thế Quyết định 135 năm 2007 nhằm tạo thuận lợi hơn cho NVNĐCONN và thân nhân về thăm Việt Nam.



Tiết kiệm thời gian, kinh tế cho kiều bào

Là thế hệ thứ hai sinh sống tại Đức, Ngô Ngọc Đức hiện đang học tại Khoa Điện ảnh, Trường Đại học Bauhaus TP Weimar rất vui khi đọc được thông tin về NĐ 82. Anh Đức cho biết: "Tôi sang Đức sinh sống cùng bố mẹ từ khi 5 tuổi. Theo quy định của nước sở tại, tôi phải bỏ quốc tịch Việt Nam để mang quốc tịch và hộ chiếu của Đức. Vì thế mỗi khi về Việt Nam, tôi phải xin thị thực nhập cảnh, dù có thời hạn 5 năm. Tôi rất vui khi biết được thông tin Chính phủ Việt Nam vừa ban hành NĐ 82 về miễn thị thực cho những đối tượng như tôi. Việc này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà cả tài chính. Tôi hy vọng rằng sau khi NĐ 82 có hiệu lực, việc xin giấy miễn thị thực tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài sẽ thuận lợi, tạo điều kiện cho bà con về nước dễ dàng hơn".

Theo quy định của NĐ 82, thời hạn tạm trú của người nhập cảnh bằng giấy miễn thị thực tăng từ 90 ngày lên 6 tháng, các trường hợp có nhu cầu ở lại Việt Nam trên 6 tháng nếu

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi kiều bào

đủ điều kiện sẽ được xem xét, gia hạn tạm trú. Trình tự thủ tục cấp giấy miễn thị thực được quy định chi tiết hơn. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Vũ Hồng Nam, việc ban hành NĐ 82 là thay thế Quyết định 135, một bước thể chế hóa cao hơn nữa quy định về miễn thị thực cho NVNĐCONN, bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật (để phù hợp với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành năm 2014) và phù hợp với chủ trương tiếp tục đơn giản hóa, minh bạch hóa thủ tục hành chính. Vì thế, NĐ 82 là sự khẳng định chủ trương trước sau như một của Đảng và Nhà nước ta coi cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Ngoài việc tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con khi về nước, quyết định này còn nhằm tạo sự an

tâm, tin tưởng của bà con kiều bào vào chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng NVNCONN.

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho kiều bào

Dù còn khoảng một tháng nữa NĐ 82 sẽ có hiệu lực, tuy nhiên vẫn còn không ít ý kiến băn khoăn về việc xin giấy miễn thị thực của một số đối tượng. Cụ thể, về việc có nhiều NVNCONN đã mất giấy tờ chứng minh là quốc tịch Việt Nam cũng như các giấy tờ liên quan đến miễn thị thực. Chia sẻ khó khăn này, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam cho biết, trên thực tế hiện có nhiều NVNCONN vì nhiều lý do như: Ra đi đã lâu, bị mất hết giấy tờ hoặc sinh ra tại nước ngoài nên không có bất cứ giấy tờ chứng minh là đã từng có quốc tịch Việt Nam. Đây là những lý do khách quan, tồn tại khá phổ biến trong cộng đồng NVNCONN, nhất là với những người đã rời Việt Nam 30 - 40 năm trước hoặc với các thế hệ thứ hai, thứ ba mang quốc tịch nước ngoài ngay từ khi sinh ra. Với những đối tượng này, khi ban hành NĐ 82 cũng như quy định về miễn thị thực từ năm 2007, các cơ quan chức năng đã tính đến và tạo điều kiện để NVNCONN có thể nộp các loại giấy tờ chứng minh có nguồn gốc Việt Nam làm căn cứ xem xét, cấp giấy miễn thị thực.

Với chủ trương đoàn kết, gắn bó cộng đồng NVNCONN với trong nước, Nhà nước ta đã có các chính sách ngày càng rộng mở, thông thoáng để bà con về nước thuận tiện, dễ dàng hơn. Hằng năm, số lượng bà con kiều bào về nước để thăm thân, du lịch, hợp tác đầu tư, kinh doanh hay hồi hương... ngày càng đông. Việc đáp ứng các điều kiện để được miễn thị thực không còn là điều khó khăn đối với hầu hết NVNCONN. Vì thế, việc Chính phủ ban hành NĐ 82 đang nhận được sự hưởng ứng tích cực và đáp lại nguyện vọng, mong mỏi chính đáng của cộng đồng NVNCONN khi trở về Việt Nam./.

Theo Hà Nội mới

CÀ NA

Mưa mưa

Phạm Hoàng Chương

*Anh về Mỹ Thạnh chiều mưa
Quê em năm ấy đang mùa nước dâng
Đường làng loang loáng bước chân
Miên man trong gió, chợt ngân câu hò:
“ Mọc Hóa là xứ quê mùa
Bà thăm cháu ngoại cho vừa cà na”
- Thôi về Mọc Hóa chi xa
Thủ Thừa em cũng cà na thiếu gì?
Nghiêng nghiêng bên những lối đi
Cành xanh trĩu quả, thăm thì trên cao
Đèn trời soi những hanh hao
Dáng gầy thấp thoáng, má đào nhớ thêm
Rồi từ tay mẹ, tay em
Cà na chua hóa ngọt, mềm môi ai
Hòa thêm chút mặn, chút cay
Người xa, tháng rộng năm dài, khó
quên....
Mùa này nước nổi chưa em
Chợt thương, chợt nhớ, chợt thèm cà na
Thủ Thừa – Mỹ Thạnh anh qua
Một lần thôi, cũng đậm đà tình quê!*

NGƯỜI GIEO HỒN VIỆT TRÊN ĐẤT UCRAINA

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Ucraina đã phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó hợp tác giáo dục và đào tạo chiếm một vị trí quan trọng. Đưa tiếng Việt vào giảng dạy và quảng bá văn hóa Việt Nam là nhu cầu thiết thực thúc đẩy mối quan hệ phát triển. Trường Đại học Tổng hợp mang tên nhà văn Taras Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev – Ucraina đã đi tiên phong trong việc đưa tiếng Việt trở thành một bộ môn chính thức trong chương trình đào tạo.



Cô giáo Hà Thị Vân Anh và các sinh viên người Ucraina - Ảnh tư liệu

Được thành lập năm 1834 – Đại học Tổng hợp Shevchenko là một trong những trường Đại học danh giá nhất của Ucraina nơi đào tạo rất nhiều nhà chính khách Ucraina và các nhà ngoại giao Việt Nam; nơi đào tạo các chuyên gia trên mọi lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Luật... Bộ môn tiếng Việt được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2012 trong khoa Ngôn ngữ phương Đông của trường do cô giáo Hà Thị Vân Anh trực tiếp giảng dạy. Khóa đầu tiên gồm có 8 sinh viên 7 nữ, 1 nam đều là các sinh viên Ucraina. Thời kỳ đầu khoa Ngôn ngữ phương Đông chỉ có tiếng Trung, Nhật và Hàn nay có thêm tiếng Việt và Indonesia. Sau một năm đưa bộ môn tiếng Việt vào giảng dạy, trường Đại học Tổng hợp Shevchenko Kiev và Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết hợp tác giáo dục theo tinh thần Biên bản ghi nhớ giữa hai Nhà nước. Hiện nay, tổ bộ môn tiếng Việt đã có 4 khóa. Sự giao lưu giữa hai nền giáo dục Việt – Ucraina thể hiện tinh đoàn kết, hữu nghị qua việc trao đổi tri thức, văn hóa để duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác ngày càng bền vững. Đó là sự giao lưu nhân các ngày Lễ lớn của Việt Nam: đón Tết Nguyên đán, Lễ Quốc khánh... các em sinh viên Ucraina được tiếp xúc, tìm hiểu thêm về phong tục tập quán truyền thống văn hóa của người Việt Nam mến khách yêu chuộng hòa bình, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cuộc hội thảo. Các em được hóa thân trong trang phục Việt, thưởng thức nghệ thuật ẩm thực tinh tế của người Việt Nam một cách hứng thú,

tham gia các hoạt động xã hội thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa sinh viên hai nước...

Giáo trình giảng dạy tiếng Việt là những sách giáo khoa đang được sử dụng ở các trường Đại học trong nước. Tuy nhiên để phù hợp với thực tiễn, cô giáo Hà Thị Vân Anh còn tìm hiểu thêm sách và giáo trình giảng dạy tiếng Nga theo chủ đề áp dụng vào bài giảng thêm phong phú, đa dạng. Việc học và dạy gặp rất nhiều khó khăn: Các em sinh viên Ucraina miền Đông nói tiếng Nga, miền Tây nói tiếng Ucraina, các giáo viên sử dụng tiếng Nga là ngôn ngữ thứ 3 để giảng giải nên các em sinh viên miền Tây thường gặp vướng mắc trong vấn đề dịch thuật. Chưa có bộ từ điển Ucraina – Việt, sách giáo khoa, giáo trình, tư liệu báo chí quá ít ỏi nên thông tin không được cập nhật thường xuyên. Là ngôn ngữ mới đưa vào dạy trong trường Đại học của Ucraina, tiếng Việt mới chỉ là nguyện vọng 2 để các sinh viên lựa chọn khi nộp hồ sơ vào trường nếu không đạt nguyện vọng 1 như tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Nhật. Thời gian đầu do chưa có sự đam mê nên các em học không hứng thú làm giảm đi phần nào chất lượng học tập. Điều quan trọng nhất – ngữ pháp tiếng Việt là một thách thức lớn đối với các sinh viên. Chúng ta cũng chưa có sách viết về ngữ pháp tiếng Việt dành cho người nước ngoài nên đây là một trở ngại lớn đối với giáo viên giảng dạy.

Nhưng vượt lên tất cả, đến nay bộ môn tiếng Việt đã được khắc phục dần, đã “xuôi chèo, mát mái” nhờ công lao của những người quyết tâm “gieo mầm tiếng Việt” trên đất bạn. Hầu hết các em sinh viên đã yêu thích và chăm chỉ học bộ môn tiếng Việt. Em nào cũng

muốn sang tham quan, thực tập và có nguyện vọng làm việc ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Có thể nói rằng đây là một thành quả không nhỏ mà các thầy cô đã đạt được khi giúp những sinh viên chưa hề có khái niệm về tiếng Việt đến say mê không chỉ tiếng Việt mà cả đất nước và con người Việt Nam. Một câu chuyện thú vị, khi sang Việt Nam các em nhớ nhất tiếng rao bánh bao trên đường phố Hà Nội. Các em nhận được sự quan tâm chu đáo của trường Đại học khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, thường xuyên trao đổi với cô giáo Vân Anh qua thư từ và với con trai tôi – một sinh viên của trường đã tốt nghiệp và trở về Việt Nam làm việc.

Cô Hà Thị Vân Anh tâm sự “Theo tôi, để hội nhập với thế giới thì việc quảng bá văn hóa hình ảnh bằng các phương tiện thông tin đại chúng để mang giá trị Việt ra khắp năm châu vẫn chưa đủ mà chúng ta cần phải đưa tiếng Việt ra khắp thế giới. Chỉ có thông qua con đường ngôn ngữ cụ thể là truyền bá ngôn ngữ thì mới đưa được thế giới đến gần chúng ta hơn và ngược lại. Để khắc phục những khó khăn trong giảng dạy tiếng Việt cho các em sinh viên nước ngoài cụ thể là sinh viên Ucraina thì trước tiên phải tìm những tài liệu, sách tham khảo tiếng Nga hoặc tiếng Ucraina dịch ra tiếng Việt để các em dễ hiểu. Bản thân tôi đã tự soạn những bài giảng theo chủ đề thông dụng trong cuộc sống hàng ngày để các em dễ tiếp thu và dễ thực hành. Tôi đang ấp ủ một nguyện vọng đó là tự biên soạn giáo trình cho phù hợp với tiếng mẹ đẻ của các em và viết sách về ngữ pháp tiếng Việt căn bản dành cho những người bắt đầu học tiếng Việt dựa trên những sách của các nhà Việt Nam học đã viết bằng những quy tắc sao cho dễ hiểu nhất.”

Cô Vân Anh cũng cho biết thêm: Hiện nay tổ bộ môn tiếng Việt gồm có 5 giáo viên – 2 giáo viên người



Các sinh viên Ucraina hóa thân trong tà áo dài – nét đẹp văn hóa truyền thống của phụ nữ Việt Nam - Ảnh tư liệu

Ucraina và 3 giáo viên Việt Nam. Tất cả đều là những giáo viên có trình độ, học vị và rất yêu nghề. Họ là những người tận tâm và luôn vun đắp cho tổ bộ môn tiếng Việt ngày một thêm vững mạnh. Đặc biệt là Victoria Musiychuk – Tiến sĩ Việt Nam học, một cô giáo người Ucraina với nhiệt huyết mang tiếng Việt đến với người dân Ucraina. Có thể gọi cô Victoria là “người đi gieo mầm tiếng Việt” trên đất nước mình. Cô sẽ luôn đồng hành cùng với các giáo viên của tổ bộ môn tiếng Việt, làm cho tiếng Việt mãi mãi tỏa sáng ở phương trời Âu. Riêng cô Vân Anh cũng tâm nguyện “sẽ cố gắng hết sức mình để xây dựng một đội ngũ giáo viên giỏi, có tâm có nghề – vì tiếng Việt thân yêu.”

Và một tin vui lớn đó là Trung tâm Việt Nam học – Kiev – Ukraine đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2015 với mục đích thu hút sự quan tâm đến việc học ngoại ngữ tiếng Việt của các em học sinh tốt nghiệp phổ thông, chuẩn bị bước vào đại học, có mong muốn nghiên cứu ngôn ngữ phương Đông, đặc biệt là tiếng Việt. Đây là một bước đột phá, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giáo dục và đào tạo phát triển bền vững và hiệu quả.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam – Kính chúc các thầy cô giáo của tổ bộ môn tiếng Việt trường Đại học Tổng hợp Shevchenko Kiev sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nói chung và sự phát triển của tiếng Việt trong giáo dục tại Ucraina nói riêng. Chúc mừng tất cả các nhà giáo nhân ngày Lễ thiêng liêng này!



Cô Vân Anh và các em sinh viên trong Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh tư liệu

Đỗ Thị Hoa Lý -Kiểu bào Ucraina

Bài giảng của Cô

Hồng Diệu

*Cô dạy em bài thơ về người lính
Bạc nắng gió biên thùy gìn giữ đất quê hương
Màu áo xanh anh phủ khắp biên cương
Màu của yêu thương, yên bình và hy vọng.*

*Cô dạy em về những dòng máu nóng
Đang cuộn trào trên ngọn sóng khơi xa
Theo bước ông cha gìn giữ nước non nhà
Vì Tổ quốc yêu thương hiến thân mình tất cả*

*Cô dạy em giọt mồ hôi vất vả
Đổ giữa thao trường nơi núi thẳm, biển xa
Cho thông reo vì vút rừng già
Biển cả bao la hương muối nồng sóng cả.*

*Cô dạy em những bước đường hồi hải
Vượt đèo cao, qua ghềnh đá phiến tuần
Sừng chắc trong tay anh chẳng ngại gian truân
Như cánh chim bay băng rừng vượt biển.*

*Cô dạy em những hy sinh dâng hiến
Rất lặng thầm và rất đổi thiêng liêng
Tuổi xuân hai mươi về với đất mẹ hiền
Cho Đất nước bốn mùa xanh tươi mãi.*

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại mái trường xưa vào đúng ngày họp lớp. Bạn bè lâu ngày mới được gặp nhau nên ai cũng xúm xít bên nhau mừng vui riu rít. Tôi đưa mắt nhìn đầu đó xung quanh để tìm lại một bóng hình quen thuộc... Một tin sét đánh ngang tai là thấy đã mất cách đây một năm vì một căn bệnh hiểm nghèo. Lặng đi một lúc, tôi mới hiểu được rằng thế là từ nay mỗi khi chúng tôi tụ họp về đây thì thấy đã không còn nữa. Trước mặt tôi lúc này nhạt nhòa những kỷ niệm về thầy, thầy ơi!

Ký ức

TỪ MỘT LỜI PHÊ

Nhớ lại những năm tháng ấy, khi đó tôi chỉ là một cô bé nhút nhát được học lớp do thầy làm chủ nhiệm. Thầy dạy chúng tôi môn toán và thầy cũng là người nổi tiếng khó tính nhất ở trường. Ngày ấy, tôi rất ghét học môn toán. Một phần vì môn toán khó và trừu tượng. Một phần khác nữa là vì tôi sợ thầy. Mỗi khi đến lớp có tiết toán, cảm giác sợ sệt trùm kín cả lớp khiến không khí lớp học trở nên nặng trĩu, không ai dám ho he mà chỉ mong sao cho tiết học thật nhanh hết giờ. Tuần học toán đầu tiên và tuần học toán thứ hai trôi đi nặng nề như thế đó. Cả lớp xúm lại bàn nhau làm sao cho tiết học toán bớt căng thẳng. Tuần học toán thứ ba bắt đầu. Đường như hiểu được tâm lý học trò nên buổi học hôm ấy thầy đã cho chúng tôi làm một bài toán khó. Nhìn thấy cả lớp vô đầu, cắn bút mãi vẫn không giải được mà thời gian đã hết. Lúc đó, thầy mới bước



xuống giữa lớp và hỏi:

– Bài này khó không các em?

Cả lớp đáp: "khó".

Thầy mỉm cười và nói:

– Không sao, vì nó khó nên các em mới cần có thầy ở đây.

Không khí căng thẳng bấy lâu nay được vỡ òa bởi những cái nhìn thiện cảm hơn của chúng tôi hướng về phía thầy. Tôi vẫn còn nhớ như in một lần khác, khi thầy giải toán cho chúng tôi thầy đã viết sai một con số nên đã làm cho kết quả bài toán bị sai. Nhiều bạn trong lớp đã nhận ra điều đó nhưng không ai dám nói vì sợ bị thầy "trù dập". Thế rồi, một cậu bạn nổi tiếng là "cá biệt" của lớp đã đứng dậy phân tích và chỉ ra chỗ sai ấy. Mọi người ai cũng sợ một trận lời đanh sẽ xảy ra. Nhưng thầy lại bước đến gần bạn học sinh cá biệt đó và nói:

– Đúng, thầy đã cố tình viết sai ở chỗ đó để xem trong số các em có ai dám chỉ ra chỗ sai của thầy hay không? Thấy là thầy, nhưng không phải lúc nào thầy cũng đúng. Cảm ơn em, em giỏi lắm. Em đã dám đứng cảm đứng lên trước lớp để chỉ cho thầy chỗ sai ấy. Đó chính là lý do để thầy cần có các em ở đây.

Nói xong, thầy thu dọn giáo án mỉm cười thật tươi rồi bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại 42 cặp mắt ngơ ngác mà không ai thốt ra được lời nào. Rồi từ đó, cái khoảng cách giữa chúng tôi và thầy không còn xa như trước nữa. Mỗi khi đến tiết học toán, chúng tôi không còn cảm giác sợ sệt, lo âu. Tuy không đứa nào nói ra nhưng ai cũng cảm thấy yêu quý và kính trọng thầy và tôi cũng không biết là mình đã yêu thích môn toán từ khi nào nữa. Lần đầu tiên được điểm 9 môn toán, tôi vui lắm. Vui hơn hết là bên cạnh ô cho điểm còn có những lời khích lệ thật ấm áp:

– Em à! Điểm 9 này thực sự xứng đáng với những nỗ lực của em trong thời gian vừa qua. Thấy là một giáo viên toán say mê văn học nên thầy cũng hy vọng sẽ có thêm một người bạn vừa giỏi viết văn lại vừa học tốt môn toán, chính là em đấy.

Tôi thực sự xúc động vì từ trước đến giờ tôi chưa nhận được bất kỳ một lời phê như thế bao giờ. Nếu có chẳng thì cũng chỉ là những lời phê cộc lốc như: "bẩn", "chữ xấu", "chưa cố gắng" hoặc nhân văn hơn một chút là: "chú ý giữ vở sạch", "cần viết cẩn thận hơn", "cần cố gắng thêm"... Thấy tôi bần

thần trước bài kiểm tra với điểm 9 đỏ chói mà thầy vừa trả. Như hiểu được những ý nghĩ vừa thoáng qua đầu tôi, thầy bước đến bên tôi và nhẹ nhàng nói tiếp:

– Thầy hiểu những gì em đang nghĩ. Một người giáo viên giỏi sẽ phải hiểu được vì sao ô lời phê có diện tích lớn gấp hai lần ô cho điểm em à.

Tôi không ngờ đó là buổi học cuối cùng tôi được học thầy. Sau buổi học đó, do bố mẹ tôi chuyển đến nơi khác công tác nên tôi cũng phải chuyển trường khác. Thời gian vụt trôi, cuộc sống xô đẩy đã không cho tôi trở thành nhà văn hoặc nhà giáo như ước mơ một thuở. Nhưng những thành công của tôi hôm nay dường như đâu đó đều có thấp thoáng hình bóng của thầy. Tôi biết là mình đã trưởng thành từ chính lời phê hôm ấy. Đó là lời động viên giúp tôi tự tin bước đi trên khắp nẻo đường. Hôm nay, về đây thắp cho thầy nén nhang để tạ ơn thầy với những dòng thầy phê từ năm nào năm nào. Những dòng chữ cứ nhảy múa chập chờn theo gió bay đi làm hong khô nỗi nhớ. Nhớ về thầy, nhớ về một lời phê đã bùng lên như ngọn lửa, sưởi ấm những chặng đường hong khô những bước chân xa./.

Nguyễn Thụy Vân



Sôi động giải bóng đá ICFOOD CUP lần thứ 7 - 2015 Của SINH VIÊN VIỆT NAM tại HÀN QUỐC

Vào ngày 31/10/2015 và 1/11/2015, Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Quốc gia Chungnam (tỉnh Daechon, Hàn Quốc) phối hợp cùng Công ty ICFOOD Hàn Quốc đã tổ chức giải bóng đá ICFOOD CUP lần thứ 7 - 2015 tại sân vận động Đại học Quốc gia Chungnam. Tham dự lễ khai mạc có Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Lê Thùy Trang, Chủ tịch Công ty ICFOOD Giáo sư Park Kyun-Ik, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Chungnam GS. Kim Sea-Jeong, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Hải Linh, đồng đạo cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc và khoảng 700 du học sinh Việt Nam.

Tại lễ khai mạc và trao giải, Chủ tịch Công ty ICFOOD Park Kyun-Ik nhấn mạnh: "Từ giải bóng đá lần thứ 1 đến hôm nay là lần thứ 7, năm nào quy mô giải cũng lớn hơn và phát triển thành một ngày hội thể thao cho du học sinh Việt Nam. Ước muốn của người dân Hàn Quốc trong đó có tôi về sự phát triển của mối quan hệ 2 nước tất cả là nhờ vào vai trò quan trọng của các bạn sinh viên tham dự ngày hội thể thao hôm nay. Nhưng hơn thế tôi hi vọng mối quan hệ HÀN QUỐC - VIỆT NAM ngày càng phát triển hơn nữa. Tôi mong muốn được góp phần cho việc củng cố mối quan hệ tốt đẹp đó. Những sinh viên Việt Nam đang học tập tại đây sẽ là những người tiếp tục gìn giữ và phát huy tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt - Hàn và tôi gửi gắm hoàn toàn niềm tin vào họ".

Bà Lê Thùy Trang, đại diện ĐSQ



Trao Huy chương vàng cho Đội Bóng đá nữ vô địch

phát biểu khai mạc: "Chúng tôi đánh giá cao và mong muốn Công ty ICFOOD tiếp tục đồng hành hỗ trợ cộng đồng và sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc ngày càng có cuộc sống ổn định, hạnh phúc trong sự hòa đồng với xã hội sở tại và cùng với người dân Hàn Quốc có những đóng góp phát triển hơn nữa quan hệ Việt - Hàn trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã và đang phát triển tốt đẹp trên tất cả mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, quốc phòng an ninh cũng như giao lưu giữa nhân dân hai nước"

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc vui mừng cho biết: "Giải bóng đá ICFOOD Cup 2015 không mang ý nghĩa đơn thuần là một giải thể thao, mà trên hết đó là tình đoàn kết và giao lưu giữa người dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, hướng tới kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (22/12/1992 - 22/12/2015)". Đây là một hoạt động bổ ích, đồng thời cũng là sân chơi giúp cho các bạn du học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết cùng hợp tác.

Giải năm nay có sự góp mặt của 14 đội bóng nam và nữ trên toàn Hàn Quốc. Trong khuôn khổ hai ngày thi đấu, các sinh viên còn tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ tại đêm đốt lửa trại, bốc thăm trúng thưởng với các giải thưởng có giá trị như vé máy bay khứ hồi về Việt Nam, phiếu mua hàng và nhiều phần quà khác. Sau những trận đấu vòng bảng, bán kết, chung kết rất sôi động và quyết liệt, đội bóng nam SNSS (liên quân Đại học quốc gia Seoul và Đại học Soongsil) đã giành huy chương vàng môn bóng đá nam. Và đội liên quân bóng đá nữ Đại học quốc gia Chungnam - Đại học Khoa học và Công nghệ (UST) đã giành huy chương vàng môn bóng đá nữ./

Hồng Anh - Kiều bào Hàn Quốc

GIẢI QUẦN VỢT KIỀU BÀO LẦN THỨ VII - NĂM 2015 CÚP SIÊU THANH LẦN I



Mong muốn tăng cường tinh đoàn kết gắn bó trong cộng đồng kiều bào trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TBVP Siêu Thanh tổ chức **Giải quần vợt kiều bào lần VII - năm 2015 - Cúp Siêu Thanh lần I** cho kiều bào các nước đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (không phải là vận động viên quần vợt chuyên nghiệp) tham gia.

Nội dung thi đấu gồm có các hạng mục: Đôi nam trên 50 tuổi, Đôi nam dưới 50 tuổi, Đôi nam nữ không phân biệt độ tuổi. Mỗi vận động viên chỉ thi đấu một nội dung. Các vận động viên có thể tự chọn đôi để đăng ký thi đấu. Nếu đăng ký một mình, Ban Tổ chức sẽ mời vận động viên đến bắt thăm xếp cặp thi đấu ngẫu nhiên theo từng đôi trong cùng mỗi nội dung thi đấu. Riêng ở nội dung đôi nam nữ, một kiều bào có thể đứng cùng chồng hoặc vợ là người ngoại quốc hoặc không phải kiều bào.

Tất cả vận động viên tham gia thi đấu sẽ được mời dự Lễ trao giải, dự tiệc giao lưu và nhận quà lưu niệm tại Nhà hàng 5 sao Windsor Plaza An Đông, số 18 An Dương Vương, P9, Quận 5, lúc **18 giờ 00** cùng ngày thi đấu (thứ Bảy 19/12/2015).

Để việc tổ chức được chu đáo, Quý kiều bào vui lòng liên hệ Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài 147 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM, hoặc liên hệ Cô Vũ Thị Kiều Dung, Chuyên viên Phòng Văn hóa Thông tin Xã hội, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Email: vtkdung78@yahoo.com; Điện thoại: 0909.888.004) trước 12 giờ 00 ngày 14 tháng 12 năm 2015.

BAN TỔ CHỨC

GIẢI QUẦN VỢT KIỀU BÀO LẦN THỨ VII - NĂM 2015 CÚP SIÊU THANH LẦN I

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Dành cho 1 cặp vận động viên

Nội dung đăng ký thi đấu (vui lòng đánh dấu vào 1 nội dung)

- Đôi nam trên 50 tuổi Đôi nam dưới 50 tuổi Đôi nam nữ không phân biệt độ tuổi
 Khác: (đăng ký một mình, BTC sẽ căn cứ độ tuổi và giới tính cho bắt thăm xếp cặp ngẫu nhiên)

Vận động viên thứ 1:

Họ và tên: Năm sinh: Nam/ Nữ:

Việt kiều: Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Vận động viên thứ 2:

Họ và tên: Năm sinh: Nam/ Nữ:

Việt kiều: Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký và Hộ chiếu (photocopy)

Vận động viên thứ 1
Ký tên (Ghi rõ họ và tên)

Vận động viên thứ 2
Ký tên (Ghi rõ họ và tên)

Tennis



Mời tham dự:

GIẢI QUẦN VỢT KIỀU BÀO LẦN THỨ VII NĂM 2015 CÚP SIÊU THANH LẦN I

Giải thi đấu từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 19/12/2015
tại Sân vận động Hoàng Thiên

số 19 Đường 1011, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị tổ chức:

Ủy ban về người
Việt Nam ở nước ngoài
TP.HCM

Đơn vị tài trợ chính:

Công ty cổ phần TBVP
Siêu Thanh



Đơn vị đồng tài trợ:



CT CP ô tô
Kim Thanh



CT CP ô tô
Cường Thanh

● Cơ hội cho KIỀU BÀO yêu thích bộ môn tennis được thể hiện niềm đam mê của mình mà KHÔNG PHẢI ĐÓNG PHÍ THAM DỰ.

● Cơ hội được GIAO LƯU – GẶP GỠ kiều bào đến từ nhiều quốc gia khác nhau, giao lưu với những người đang làm công tác kiều bào tại TP.HCM.

● Cơ hội nhận được những GIẢI THƯỞNG CÓ GIÁ TRỊ do công ty cổ phần SIÊU THANH tài trợ.

Mời tất cả Vận động viên tham dự buổi tiệc buffet tối miễn phí

**TRAO GIẢI - GIAO LƯU – NHẬN QUÀ LƯU NIỆM
tại nhà hàng 5 sao WINDSOR PLAZA An Đông
số 18 An Dương Vương, P9, Q5, TP.HCM.**

Chỉ đạo thực hiện: **Phạm Văn Hải**

Chịu trách nhiệm xuất bản: **Nguyễn Thị Ngọc Hạnh**

Thực hiện: **Nguyễn Thanh Tùng - Trần Thị Thu Ba - Huỳnh Văn Hiền**

Giấy phép xuất bản số: 21/QĐ-XBBT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/11/2014

147 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - TP.HCM * Điện thoại: (84.8) 3930 2127 * Fax: (84.8) 3930 6737

Email: ubnviet@tphcm.gov.vn * Website: www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn