

ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TP.HCM
OVERSEAS VIETNAMESE COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY



Người Việt Nam ở Pháp mừng ngày Miền Nam hoàn toàn Giải phóng - Thống nhất đất nước - Ảnh Lê Tấn Xuân, kiều bào Pháp

- **30/4 - Dấu son đã được khắc ghi** (trang 2)
- **Lịch sử vẻ vang ngày Quốc tế Lao động** (trang 3)
- **Hướng tới bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, 22/5/2016 - Ngày hội toàn dân** (trang 4)
- **Hướng tới kỷ niệm 35 năm thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh** (trang 5)



30/4 DẤU SON ĐÃ ĐƯỢC KHẮC GHI

Hơn 40 năm đã trôi qua đủ để chúng ta cảm nhận đầy đủ ý nghĩa và cái giá của thắng lợi. Hơn lúc nào hết, công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày nay đòi hỏi chúng ta phải luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần 30/4, trí tuệ 30/4, sức mạnh 30/4...

Dấu son lịch sử đã được khắc ghi bằng sự kiện Đại thắng hơn 40 năm trước mà dân tộc Việt Nam vẫn thường gọi là Đại thắng mùa Xuân 1975. Mỗi năm, cứ vào độ này, cả dân tộc lại có dịp ôn lại trang sử hào hùng và ý nghĩa của dấu son lịch sử; chúng ta càng thấy rõ hơn những thành tựu đạt được, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Để thấy và tự hào và tin tưởng với tài trí của quân, dân và sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định dân tộc ta, đất nước ta sẽ lập nên những kỳ tích vĩ đại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong dòng chảy lịch sử Việt Nam luôn đầy ắp những chiến công, chiến thắng oanh liệt, vẻ vang chống ngoại xâm, nhưng Đại thắng mùa Xuân 1975 lại mang ý nghĩa và tầm vóc lịch sử của thời đại mới - Thời đại Hồ Chí Minh - đưa dải đất hình chữ S về một khối thống nhất. Đại thắng được mở ra bằng chiến dịch mang tên vị cha già dân tộc Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối. Rất nhiều nhà phân tích quân sự trong và ngoài nước đã khẳng định Đại thắng mùa Xuân là đỉnh cao của nghệ thuật dụng binh, là thắng lợi rực rỡ của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối quân sự của Đảng, sự thống nhất của khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

Hơn 40 năm đã trôi qua, nhìn lại sự phát triển toàn diện của đất nước, đây là chặng không dài so với lịch sử nghìn năm văn hiến, bước ra khỏi chiến tranh với bộn bề khó khăn đặt ra đối với dân tộc Việt Nam. Chúng ta vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh vừa xây dựng đất nước, vừa chống chiến tranh biên giới Tây-Nam, biên giới phía Bắc và những âm mưu thâm độc của các thế lực phản động.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách toàn diện về mọi mặt để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế... Khó khăn dường như chỉ là "lửa thử vàng" với dân tộc Việt Nam. Cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã vượt

qua nhiều chông gai gặt hái được không ít thành công trong đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế cao trên trường quốc tế như ngày hôm nay.

Rõ ràng:

Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến thắng ngày 30/4/1975 là sự khẳng định với toàn thể thế giới: Dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đủ sức đánh bại bất kỳ kẻ thù xâm lược nào, dù giàu có và hùng mạnh đến đâu. Khát vọng thống nhất Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước là một sức mạnh vô song có thể giúp một dân tộc nhỏ, với chính nghĩa trong tay làm nên những chiến công hiển hách và vĩ đại, khiến nhân loại phải ngả mũ kính phục.

Hơn 40 năm đã trôi qua đủ để chúng ta cảm nhận đầy đủ ý nghĩa và cái giá của thắng lợi. Hơn lúc nào hết, công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ngày nay đòi hỏi chúng ta phải luôn nuôi dưỡng và phát huy tinh thần 30/4, trí tuệ 30/4, sức mạnh 30/4 vào cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Hơn 40 năm đã trôi qua và đây càng không phải là lúc chúng ta được phép "ngủ quên" trên chiến thắng, gặm nhấm hào quang quá khứ. Trong những năm qua, chúng ta đã tiến những bước dài trong tiến trình hòa hợp dân tộc. Tuy nhiên, sự kiện ngày 30/4 cần phải được nhìn nhận là cơ hội để những người Việt Nam đang sinh sống trên khắp năm châu hướng về đất mẹ Tổ quốc. Đây là lúc công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh phải bước sang một chặng đường mới nhằm tập trung được hết trí tuệ, tài năng, tiềm lực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước đang nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn.

Hơn 40 năm đã trôi qua, so với lịch sử dân tộc thì thật ngắn ngủi nhưng so với cuộc đời mỗi con người là khá dài. Một phần thế hệ làm

Vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19, nền công nghiệp ở các nước Tây Âu và Bắc Mỹ phát triển nhanh chóng. Giai cấp tư sản tăng cường bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân. Chính vì thế mâu thuẫn xã hội giữa các giai cấp diễn ra ngày càng sâu sắc, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản và nhân dân lao động.

LỊCH SỬ VẼ VANG NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

Mỹ từ một quốc gia thừa hưởng được những thành tựu mà cách mạng công nghiệp mang lại đã nhanh chóng mở rộng sản xuất, phát triển công nghiệp, chạy đua cạnh tranh tư bản. Hàng vạn công nhân bị bắt buộc làm việc mỗi ngày từ 14-18 giờ, phụ nữ lao động không kém gì nam giới nhưng đồng lương chỉ bằng một nửa nam giới; làm việc suốt tuần không có ngày nghỉ; trẻ em cũng phải làm việc 12 giờ/ngày.

Trước những áp bức, bóc lột tàn khốc của giai cấp tư bản, các tầng lớp lao động đã vùng dậy đấu tranh đòi những quyền lợi cho mình, họ đã phát triển thành những phong trào Công đoàn. Ngày 1/5/1886, tại thành phố Chicagô (Mỹ), thực hiện lời kêu gọi của "Liên đoàn lao động Mỹ", công nhân trên toàn thành phố tiến hành bãi công, tổ chức mít tinh và biểu tình với biểu ngữ "Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập", cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Ngày 3/5/1886, hơn 6 ngàn công nhân tổ chức mít tinh đòi quyền lợi chính đáng; giới tư bản đã đóng cửa các nhà máy, xí nghiệp, bỏ ngoài tai những yêu sách của công nhân; những người bãi công phản đối bị cảnh sát đàn áp, 9 công nhân bị giết, 50 người bị thương nặng, gây chấn động cả

thành phố. Ngày 4/5/1886, cũng tại thành phố Chicagô một cuộc mít tinh khổng lồ diễn ra ở quảng trường Hay-mác-két để phản kháng hành động đàn áp của cảnh sát. Giai cấp tư sản dùng thủ đoạn âm mưu xảo trá đánh bom làm chết 7 cảnh sát, 4 công nhân và nhiều người bị thương. Lấy cớ đó chính quyền mở cuộc đàn áp đẫm máu làm hơn 200 người chết và bị thương, bắt giam nhiều người tham gia đấu tranh; nhiều thủ lĩnh phong trào cũng đã bị thủ tiêu.

Vụ đàn áp đẫm máu sau ngày 1/5/1886 gây nên chấn động lớn trong giai cấp công nhân thế giới. Nhiều cuộc biểu tình lớn lan rộng trên khắp nước Mỹ và các nước Châu Âu lên tiếng ủng hộ, đồng tình với công nhân Chicagô. Tuy phong trào bị đàn áp, nhưng chính phủ buộc phải ban hành đạo luật ngày làm 8 giờ.

Ghi nhận những thành quả của phong trào công nhân các nước, ngày 14/7/1889 tại Đại hội thành lập Quốc tế thứ II, các đại biểu của giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 làm ngày đoàn kết đấu tranh của giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Từ đó, hằng năm ngày 1/5 trở thành ngày quốc tế lao động, là ngày hội lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động./

Theo quangngai.gov.vn

nên chiến thắng 30/4 vẫn đang gánh vác nhiều trọng trách của đất nước nhưng thế hệ sinh ra và lớn lên sau ngày 30/4/1975, được tạo điều kiện chăm sóc và đào tạo bài bản hơn, đã và đang ở độ chín của tài năng. Họ đang mang trong mình những nhiệt huyết và hoài bão lớn để đưa đất nước lên một tầm cao mới, nhất là trong hội nhập quốc tế, trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai cùng bè bạn năm châu. Đảng và Nhà nước ta đặt niềm tin vào thế hệ trẻ sẽ nối tiếp xứng đáng sự nghiệp cha ông trong điều kiện mới, vươn tới những đỉnh cao của trí tuệ loài người, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng..., đi đầu gánh vác trọng

trách trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Mừng ngày thắng lợi vẻ vang, thống nhất Tổ quốc là cơ hội để thế hệ chúng ta ngày nay tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công - những người đã hy sinh quên mình cho thắng lợi của dân tộc. Hơn lúc nào hết, công cuộc phát triển kinh tế ngày nay phải đi đôi với những hoạt động "uống nước nhớ nguồn" thiết thực. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với an sinh xã hội, đảm bảo công bằng xã hội, để xứng đáng với thành quả mà chiến thắng vẻ vang ngày 30/4/1975 đã đem lại cho dân tộc, đất nước./

Theo **Ban Tuyên giáo Trung ương**



22/5/2016 - NGÀY HỘI TOÀN DÂN

Ngày 22-5-2016 người dân khắp mọi miền trong cả nước nô nức, hân hoan chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số lượng đại biểu được bầu là 30 đại biểu. Có 35 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP.HCM với số lượng đại biểu được bầu là 105 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND mỗi quận, huyện được bầu không quá 45 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND mỗi xã, phường, thị trấn được bầu không quá 35 đại biểu. Tổng số lượng tổ bầu cử gồm 3.700 tổ bầu cử. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến



hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Nhân sự kiện này, BBT Bản tin Kiều bào và Quê hương xin giới thiệu một số thông tin có liên quan đến ngày hội toàn dân này.

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

Bầu cử là một thể chế dân chủ đã có từ lâu. Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân tổ chức ra Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội.

Quyền bầu cử, ứng cử của công dân

Quyền bầu cử là quy định của pháp luật về khả năng của công dân thực hiện quyền lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Quyền bầu cử bao gồm việc đề cử, giới thiệu người ứng

cử và bỏ phiếu, tức là quyền chủ động trong lựa chọn của công dân.

Quyền ứng cử là quy định của pháp luật về việc công dân có đủ điều kiện thể hiện nguyện vọng của mình được ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ý nghĩa chính trị của ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh nước ta

tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 mới được ban hành. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân./.

Theo quochoi.vn

Nhiều hoạt động Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

Nhìn lại chặng đường 35 năm xây dựng, phát triển, vận động phát huy nguồn lực kiều bào cho sự phát triển đi lên, hội nhập của thành phố và đất nước; với mong muốn phát huy truyền thống quý báu, tiếp tục những đóng góp thiết thực cho Thành phố; Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm lần thứ 35 năm ngày thành lập vào ngày 8 tháng 6 năm 2016.

Lễ Kỷ niệm lần thứ 35 năm Ngày thành lập là sự kiện quan trọng để Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố ghi nhận những đóng góp của kiều bào người làm công tác kiều bào qua các thời kỳ, tạo không gian giao lưu gặp gỡ giữa kiều bào và người làm công tác kiều bào với nhiều hoạt động như sau:

1. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố (08/6/1981-08/6/2016): với các hoạt động như xem video “Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài - 35 năm vận động và phát huy nguồn lực kiều bào” tái hiện những hình ảnh, sự kiện nổi bật trong quá trình hình thành, vận động và phát huy nguồn lực kiều bào của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố từ khi thành lập cho đến nay, nghe phát biểu của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố các thời kỳ... Buổi Lễ dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 00, thứ Tư ngày 08 tháng 6 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tọa đàm “Công tác kiều bào - Thực trạng và giải pháp”: Là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị, những người làm công tác kiều bào nhìn lại quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình đối với công tác kiều bào trong thời gian qua, cùng với những ý kiến góp ý của các kiều bào tham dự Hội nghị. Qua đó, đề xuất những giải pháp mới để làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới. Buổi tọa đàm dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 00, thứ Năm ngày 02 tháng 6 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố.

3. Hội thi tài khéo tay “Món ngon đất Việt”: là sân chơi để kiều bào và những người làm công tác kiều bào giao lưu, trở tài khéo tay giới thiệu những món ngon của dân tộc. Hội thi sẽ diễn ra thứ Sáu ngày 27 tháng 5 năm 2016 tại trụ sở Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố

4. Khánh thành Phòng Truyền thống và Thư viện sách Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài: Giới thiệu những hình ảnh, những kỷ vật đánh dấu quá trình hình thành, những hoạt động vận động và phát huy nguồn lực kiều bào của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố trong 35 năm qua. Song song đó, sưu tầm, lưu giữ và giới thiệu ấn phẩm, tác phẩm, công trình nghiên cứu của kiều bào trên các lĩnh vực để phục vụ việc nghiên cứu, tìm hiểu về đời sống, hoạt động của kiều bào trên thế giới, nhằm ghi nhận những đóng góp của kiều bào. Qua đó, tiếp tục vận động, phát huy nguồn lực của kiều bào và thân nhân kiều bào đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển Thành phố, đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời tạo mối giao lưu, gắn kết giữa trí thức, doanh nhân kiều bào và trí thức trong nước.

5. Xuất bản kỷ yếu 35 năm – một chặng đường; Xây dựng phim tư liệu “35 năm vận động và phát huy nguồn lực kiều bào” và tập sách “Quà tặng từ ngòi bút”: Tái hiện lại giai đoạn hình thành và phát triển của cơ quan, những hoạt động nổi bật trong việc vận động và phát huy nguồn lực kiều bào suốt 35 năm qua; tuyển chọn lại những tác phẩm báo chí, văn học của kiều bào trong thời gian qua làm quà tặng kiều bào và khách tham dự Họa mặt Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố (08/6/1981-08/6/2016)/.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM:

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 ĐẾN KIỀU BÀO

Ngày 17/3/2016, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã tổ chức Hội nghị phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 cho kiều bào đang sống, làm việc trên địa bàn TP.HCM và người làm công tác kiều bào ở các quận, huyện, phường...

Đến tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Hải, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài và hơn 60 đại biểu là kiều bào hoạt động trong các lĩnh vực và người làm công tác kiều bào. Báo cáo viên hội nghị là ông Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Tô Đại Phong thông tin những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội X, cụ thể là những thành tựu mà TP.HCM đã đạt được trong nhiệm kỳ 2010-2015, cùng những nội dung, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố đến kiều bào, thân nhân kiều bào, đội ngũ làm công tác kiều bào trên địa bàn Thành phố.

Trong 5 năm tới, Thành phố sẽ tập trung vào 4 ngành công nghiệp mũi nhọn như ngành điện-điện tử, cơ khí, ngành dược, ngành cao su, ngành công nghiệp chế biến nông sản và 9 lĩnh vực dịch vụ theo hướng tập trung trí tuệ và nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại... để phát triển, thay vì phát triển theo kiểu dàn hàng ngang tất cả các lĩnh vực để tiến lên từng bước như trong các nhiệm kỳ



Quang cảnh hội nghị

trước. Theo đó, sẽ có nhiều ngành công nghiệp phụ trợ mở ra đáp ứng nhu cầu phục vụ cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo thêm nhiều cơ hội các nhà đầu tư, nghiên cứu và phát triển, góp phần giải quyết vấn đề lao động, việc làm.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X, tại Hội nghị, các đại biểu kiều bào đã đóng góp ý kiến tâm huyết của mình. Các ý kiến tập trung vào 7 chương trình đột phá. Cụ thể, các đại biểu nêu ý kiến xoay quanh vấn đề đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố, phát triển mô hình khu công nghiệp, phát triển hạ tầng giao thông, phát triển nguồn năng lượng sạch, tiết kiệm như các nước phát triển đã thực hiện, có cơ chế đãi ngộ chuyên gia, cải cách thủ tục hải quan, xây dựng văn minh đô thị,...

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm thay mặt Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn những ý kiến thiết thực, tâm huyết từ các đại biểu kiều bào và các ý kiến đóng góp, đề xuất giải pháp, hiến kế rất trách nhiệm đó sẽ được Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài tổng hợp để báo cáo lên lãnh đạo Thành phố xem xét, ứng dụng thực tiễn. Sau hội nghị này, trong quá trình nghiên cứu Nghị quyết, quý kiều bào có ý kiến đề xuất đóng góp cho Thành phố, nội dung gửi về Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài để cơ quan tiếp tục tổng hợp trình lên lãnh đạo Thành phố.../.

PHÚC HẬU

CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP LÀM TỐT CÔNG TÁC KIỀU BÀO



Quang cảnh buổi làm việc

Vừa qua, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh có buổi làm việc với ông Nguyễn Thế Cường - Vụ trưởng Vụ Quan hệ Kinh tế, Khoa học và Công nghệ - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Thế Cường - nguyên Đại sứ Việt

Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, vừa được bổ nhiệm chức vụ mới vào tháng 12/2015. Nhân chuyến công tác vào các tỉnh phía Nam, ông Cường đến làm việc với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố để nắm thêm về thông tin đội ngũ doanh nhân tri thức, kiều bào tại Thành phố để có hướng phối hợp làm việc trong thời gian sắp tới, nhằm làm tốt hơn nữa công tác hỗ trợ cũng như là huy động sự đóng góp của kiều bào cho sự phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố đã cung cấp thông tin, trao đổi những kinh nghiệm, vướng mắc, khó khăn trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời, Ủy ban về NVNONN Thành phố cũng kiến nghị Trung ương quan tâm cử cán bộ kiêm nhiệm công tác kiều bào ở các cấp như phường xã, quận huyện, theo dõi hoạt động thống kê số lượng kiều bào...; tạo điều kiện cho Thành phố tham gia các lớp tập huấn về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và tham gia các chuyến đi tìm hiểu đời sống kiều bào ở các nước./.

THU BA

NHÓM VK KHÁNH THÀNH CÂY CẦU THỨ 200

Ngày 23/01/2016, nhóm Việt kiều (nhóm VK) xây cầu nông thôn phối hợp với UBND xã Tân An Hội đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình "Cầu hữu nghị VK 200" tại xã Tân An Hội, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long, đây là cây cầu bê tông thứ 200 mà nhóm đã xây dựng và đưa vào sử dụng trong suốt 12 năm qua, từ năm 2004 đến nay.

Đến tham dự buổi lễ có ông Emmanuel Ly-Batallan - Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, Ông Trần Hòa Phương Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM; Các nhà tài trợ, thành viên nhóm VK; Đại diện chính quyền và đông đảo bà con địa phương.

Buổi lễ được diễn ra trong bầu không khí trang trọng, ấm áp tình người và ngập tràn niềm vui. Ông Quỳnh Văn Ngọt, một người dân tại ấp Tân An Hội 3 đã chia sẻ: "nói làm sao cho hết cái mừng, dân đã để nghị mười mấy năm nay, trước có cây cầu dừa nhưng sau mất luôn cây cầu, tụi nhỏ đi học phải đi gần 7, 8 cây số hoặc chèo thuyền qua ngọn chùa Ngọc Sơn Quang này, giờ có được cây cầu, dân ở đây mừng quá.". Cây cầu bắc ngang một con rạch rộng, nối liền 2 ấp An Hội 2 và An Hội 3, có chiều dài 58m, chiều ngang 2,5m, trọng tải 2 tấn với tổng kinh phí công trình là 527,372 triệu đồng, trong đó nhóm VK đã đóng góp 263,7 triệu đồng, chi phí còn lại do nhà nước và nhân dân đối ứng.

Công trình này mang nhiều dấu ấn và kỷ niệm đẹp với nhóm VK vì đây là nhịp cầu thứ 200 cầu nối những bờ vui mà nhóm đã hoàn



Ông Trần Hòa Phương - PCN Ủy ban về NVNONN TP, ông Emmanuel Ly-Batallan - Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, ông Nguyễn Văn Công - Trưởng nhóm VK và lãnh đạo địa phương cắt băng khánh thành cầu VK200

thành và cũng là kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm VK. Phát biểu trong buổi lễ khánh thành, ông Hikohiro Nakamura, một trong số 10 thành viên đầu tiên thành lập nhóm VK đã tự hào chia sẻ "Nhìn lại 12 năm qua với 200 cây cầu lớn nhỏ đã hoàn thành tại miền Nam, miền Trung và cả miền Bắc, mỗi thành viên nhóm VK chúng tôi không khỏi có chút tự hào và vui mừng vì không chỉ góp phần hỗ trợ việc đi lại thuận tiện cho bà con, mà nó còn góp phần phát triển kinh tế vùng. Không chỉ dừng lại ở cây cầu thứ 200, dừng lại ở những thành công của 12 năm qua, mà nhóm tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới, ví dụ như sẽ xây thêm 100 cây cầu nữa trong 3 năm tới"./.

KIỀU DUNG



Buổi lễ khai giảng của trường THPT Nhân Việt có các chiến sĩ hải quân Việt Nam tham dự

Trường Sa - Gạc Ma Sinh Tồn... giữa Sài Gòn

Trường THPT Nhân Việt (quận Tân Phú, TPHCM) có 15 lớp học mang tên 15 hòn đảo trải dài khắp vùng biển của Việt Nam từ Gạc Ma, Trường Sa Lớn, Song Tử Tây đến Cỏ Tô, Côn Đảo... Như lời chia sẻ của thầy hiệu trưởng 8X, Th.S Bùi Gia Hiếu, nhà trường quyết định đặt tên lớp học theo tên các hòn đảo với mong muốn gọi lên tinh cảm tha thiết của các em học sinh về tình yêu đối với biển đảo nước nhà, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho học sinh.

Gạc Ma là của chúng con!

Ý tưởng đặt tên lớp học theo tên một số hòn đảo của Việt Nam thay cho cách đặt tên lớp thông thường được ban giám hiệu trường THPT Nhân Việt manh nha khi chuẩn bị cho năm học 2015-2016, sau đó chính thức được triển khai từ tháng 11.2015. Các tên gọi lớp 10 Song Tử Tây, lớp 10 Đá Chũ Thập, lớp 10 Gạc Ma, lớp 11 Cỏ Tô, lớp 11 Sơn Ca, lớp 11 Lưỡi Liềm... ra đời mang đến nhiều điều thú vị cho các em học sinh.

Theo thầy Bùi Gia Hiếu, khi được vinh dự mang tên hòn đảo của Việt Nam, các em sẽ tìm hiểu tất cả thông tin về hòn đảo mà lớp mình mang tên để trang trí lớp học. Tùy vào ý tưởng của mỗi lớp mà điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý,

lịch sử, tiềm năng kinh tế... của hòn đảo được tái hiện qua tranh ảnh, hình vẽ, báo tường, thơ văn...

"Việt Nam biển đảo bao la/Biết bao đảo lớn, Gạc Ma đây rồi/Gạc Ma lịch sử ngàn đời/Bao nhiêu chiến tích muôn đời khắc ghi" – bốn câu thơ được thầy và trò lớp 10 Gạc Ma viết bằng chữ thư pháp lên cánh cửa ra vào của lớp. Theo lời của em Nguyễn Khắc Hoàng Anh "mỗi lần ra vào lớp, chúng em đều nhắc nhở nhau rằng: Gạc Ma là của chúng con". Biết và đọc mỗi ngày, Gạc Ma mãi khắc vào tâm trí. Gạc Ma sẽ luôn trong tim mỗi người dân Việt, từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Trong lớp 10 Gạc Ma, một tờ báo tường được các em treo trang trọng ở vị trí đối diện với tấm bảng lớn. Tờ báo tường chia làm hai phần: Lịch sử

đấu tranh và Ký ức máu, với nhiều bài, hình ảnh sưu tầm về lịch sử Gạc Ma và những bài thơ, văn là tình cảm của thầy và trò dành cho Gạc Ma. Là thành viên trong ban biên tập tờ báo tường Gạc Ma, em Nguyễn Thị Ngọc Bích, chia sẻ: Khi tìm hiểu về Gạc Ma, điều làm các em xúc động nhất chính là trận hải chiến Gạc Ma năm 1988. Trung Quốc chiếm đảo, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh. Dù chúng ta đã mất Gạc Ma nhưng tinh thần của 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam vẫn sẽ sống mãi.

Khắc sâu trong trí nhớ sự hy sinh của các chiến sĩ hải quân, ngày thuyết trình về hòn đảo lớp mình mang tên vào tiết chào cờ sáng thứ 2, thầy trò lớp 10 Gạc Ma đã làm một hoạt cảnh tái hiện trận hải chiến năm xưa. "Khi người đóng vai trung úy Trần Văn Phương giữ lá cờ Tổ quốc và hô vang "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo", có rất nhiều bạn đã khóc bởi khi các chiến sĩ hải quân hy sinh, họ còn quá trẻ" – em Ngọc Bích nhớ lại.

"Khi tìm hiểu về các đảo của Việt Nam mình, trong đó có nhiều đảo đang bị Trung Quốc chiếm đóng, cảm giác đầu tiên của chúng em là buồn. Em mơ ước được đi đảo, được chạm vào Trường Sa, đến gần với Gạc Ma. Em đang nỗ lực hết sức mình để được chọn là 1 trong 2 học sinh của trường sẽ cùng với Ban giám hiệu đi Trường Sa vào tháng 4 này. Nếu sau này, khi Tổ quốc cần, biển đảo quê hương cần, em sẽ sẵn sàng lên đường" – em Nguyễn Tiến Thành, lớp 11 Trường Sa Lớn, quyết tâm.

Cha anh ta có bao nhiêu trận chiến giữ biển, giữa đảo?

Ra trường, đi dạy gần 5 năm, cô giáo Nguyễn Thị Trúc Linh, hiện đang chủ nhiệm lớp 10 Phú Quốc, cũng là giáo viên dạy môn lịch sử của trường THPT Nhân Việt, chia sẻ về kỷ niệm khó quên của mình: Một hôm lên lớp, khi đang giảng về các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân thì một số học sinh đề nghị cô kể về những cuộc kháng chiến của cha anh ta khi giữ biển, giữ đảo.

Cô Trúc Linh thành thật, khi nhận được câu hỏi này, cô hơi bất ngờ vì trong quá trình học tập, cô nhận thấy, kiến thức ở trường đại học, trong giáo trình, sách sách giáo khoa rất ít và hiếm thông tin về số lượng những cuộc

GẠC MA

Hồn thiêng đất nước

chiến giữ biển, giữa đảo của ông cha ta. “Dựa trên những kiến thức thu nhận được, tôi chỉ cung cấp những thông tin ban đầu cho các em về trận hải chiến Hoàng Sa 1974 và Gạc Ma 1988. Tôi hứa với học sinh của mình rằng sẽ tìm hiểu thêm để giảng cho các em nghe” – cô Trúc Linh nói.

Cô Trúc Linh chia sẻ, là một người thầy, khi nhận được những câu hỏi ngoài giáo trình của học sinh đó là một niềm vui đối với nghề. Những câu hỏi, thái độ tiếp nhận kiến thức của các em đã là minh chứng, phá vỡ những ý kiến lâu nay cho rằng, học sinh đang chán ghét lịch sử, địa lý. “Không có học sinh chán học, ghét lịch sử, địa lý mà chỉ có cách dạy của chúng ta chưa phù hợp. Chúng ta đã khơi gợi niềm yêu thích về môn học cho các em chưa? Trước khi trách các em thờ ơ với lịch sử thì hãy xem lại cách dạy của mình” – cô Trúc Linh nhìn nhận.

Trường THPT Nhân Việt là trường nội trú, buổi tối, khi việc ôn tập bài vở đã xong, các em tập trung nhau lại tìm hiểu, lên ý tưởng, tập các tiết mục hoạt cảnh giới thiệu về tên hòn đảo lớp mang tên để trình bày trước trường vào tiết chào cờ sáng thứ 2 hàng tuần. Bích Ngọc, lớp 10 Gạc Ma, hào hứng kể: Các bạn lớp 10 Côn Đảo diễn một tiết mục hát múa “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, lớp 10 Phú Quốc thuyết trình kết hợp với các phần minh họa sống động về hương phát triển kinh tế biển, du lịch, ngoài ra còn có Cô Tô, Lưỡi Liềm, Đá Chữ Thập... đang chờ đến lượt.

Bích Ngọc chia sẻ: “Nghe thông tin Trung Quốc đưa người bằng máy bay ra bãi đá Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, các bạn lớp 10 Đá Chữ Thập nôn nao lắm, ngồi ăn cơm cũng bần, đi ngủ vẫn còn bàn nhau về tình hình biển đảo... Nghe các bạn nói chuyện, chúng em học được nhiều điều, lại thấy yêu biển, yêu đảo của mình hơn”.

Nói về những thay đổi của trường, thầy hiệu trưởng Bùi Gia Hiếu, chia sẻ, mục đích lớn nhất của nhà trường là giáo dục tình yêu Tổ quốc, yêu biển đảo cho từng lớp học, từng học sinh. Để thực hiện “chiến lược” này, nhà trường đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, đem lại nhiều hứng thú cho học sinh.

Thầy Hiếu ví dụ, việc các em tự tìm hiểu về hòn đảo lớp mình mang tên để giới thiệu với toàn trường vào sáng thứ 2 đã rèn cho em tinh thần tự học, sáng tạo, kỹ năng thuyết trình. Ở trường THPT Nhân Việt, tiết chào cờ thứ 2 đầu tuần không còn là chuyện phê bình, tuyên dương mà đó là thực sự là một tiết sinh hoạt đầu tuần được các em mong chờ.

*Những ngày này biển nhớ tên ai
Mà cuộn dâng nổi lòng khắc khoải
Phía ấy Gạc Ma nơi các anh nằm lại
Sóng bạc đầu nhưc nhồi đau thương.*

*Sáu mươi tư cái tên, vòng bất tử kiên cường
Vẫn còn đó giữ hồn thiêng Đất nước
Nhắc nhở lớp sau nổi dài hơn lớp trước
Giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương*

*Nơi quê nhà nghi ngút khói hương
Mẹ già nhớ con mắt nhòa theo dòng lệ
Con gọi tiếng Ba như những ngày thơ bé
Lặng lẽ nhắc về lá thư mẹ gửi Ba*

*Bông bình bông bình những vòng hoa.
Theo sóng kia gọi thăm tên đồng đội
Ngày giã đến tìm ghen ngào nhưc nhồi
Các anh hãy về quê mẹ với chúng tôi.*

Hồng Diệu

Đồng phục ngày thứ 2 của thầy trò lấy ý tưởng kiểu áo của lính hải quân với nam mặc quần tây, áo trắng, cổ áo màu xanh, viền trắng như áo của lính hải quân, áo cổ áo dài của nữ sinh cũng được cách điệu theo kiểu áo hải quân được thầy cô và học sinh rất ủng hộ. “Bộ đồng phục không chỉ lạ mắt, đẹp mà còn ý nghĩa. Chồng tôi khá thích thú, anh ấy đã đề nghị trường cho mượn đồng phục để chụp ảnh cưới. Đối với vợ chồng tôi, đó là một kỷ niệm đẹp” – cô Hà, giáo viên trường THPT Nhân Việt chia sẻ.

Chia sẻ về bộ đồng phục thuộc vào dạng “hàng độc” của trường, thầy Hiếu nói: “Trên ngực trái áo của giáo viên có dòng chữ “Yêu biển đảo quê hương”, học sinh là “Em yêu biển đảo quê hương”. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau rằng, mỗi người hãy làm tốt công việc của mình, đó chính là cách thể hiện tốt nhất tình yêu biển đảo, yêu đất nước mình. Sắp tới đây, đại diện trường THPT Nhân Việt gồm 2 giáo viên và 2 học sinh sẽ được đi cùng đoàn công tác lãnh đạo TPHCM thăm Trường Sa.

Đó là một vinh dự lớn dành cho thầy trò của trường. Nhà trường đặt ra tiêu chí, học sinh được lựa chọn để đi Trường Sa phải đảm bảo sức khỏe, kết quả học tập xuất sắc, hạnh kiểm tốt. Những tiêu chí này trở thành mục tiêu phấn đấu của học sinh toàn trường. Yêu biển, yêu đảo, yêu tổ quốc chính bằng những việc đơn giản vậy thôi”./.

Theo Báo Lao động

Đồng phục ngày thứ 2 của thầy trò Trường THPT Nhân Việt



ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG TUỔI TRẺ ANH HÙNG

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016) và hướng đến kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016), Chi đoàn Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia cùng như tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tri ân những tấm gương trẻ tuổi giàu lòng yêu nước không ngại hy sinh để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Về nguồn tại Khu căn cứ Núi Dinh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Khu căn cứ Núi Dinh là một trong hệ thống gần 40 căn cứ của Thành Đoàn Sài Gòn-Gia Định trong thời đấu tranh chống Mỹ, cứu nước (1960-1975). Hình thành trong khoảng thời gian từ 1963 - 1966, căn cứ Núi Dinh được xây dựng trong vùng núi hiểm hoi của miền Đông Nam bộ, với vị trí thuận lợi, gần trung tâm và dễ dàng cho các cuộc tiến công vào đô thị Sài Gòn. Căn cứ Núi Dinh là một trong những căn cứ quan trọng và điển hình trong hệ thống các căn cứ Thành Đoàn. Tại đây, với sự hỗ trợ của Thị ủy Bà Rịa và Tỉnh ủy Đồng Nai, Thành Đoàn từng bước gây dựng phong trào, tổ chức các khóa huấn luyện cán bộ, tiếp nhận vũ khí, nuôi quân, hình thành một hậu phương vững chắc cho mặt trận đấu tranh công khai tại Sài Gòn.

Mặc dù đường gồ ghề, dốc lên dốc xuống, đá trời sứt, lồi chồm nhưng không làm chùn bước chân của các đoàn viên thanh niên. Hơn nửa chặng đường, áo ai cũng ướt sũng, mặt ai cũng đượm mồ hôi, nhưng ai cũng thể hiện sức trẻ của mình, vừa đi vừa cười nói, hát ca các bài truyền thống cách mạng hào hùng. Ai cũng nghĩ rằng những giọt mồ hôi này thấm thía vào đầu so với những vất vả, khó khăn, và sự hy sinh của các anh chiến sỹ bộ đội, các cô chú Thành Đoàn xưa đã từng ra vào núi này hàng ngày để hoạt động cách mạng. Từ đó, mỗi đoàn viên thanh niên càng ý thức về giữ gìn và phát huy truyền thống tuổi trẻ anh hùng; càng hun đúc lý tưởng cách mạng của thanh niên, ra sức phấn đấu trau dồi, đem sức trẻ của mình ra xây dựng đất nước ngày càng phát triển.



Ông Trần Hòa Phương - Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm và đoàn viên thanh niên Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài thăm và tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn thị Nhạo

Sinh hoạt giáo dục truyền thống cách mạng tại Khu tưởng niệm Liệt sỹ Ngã Ba Giồng

Tại khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng, các bạn đoàn viên thanh niên đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc và nghe thuyết minh về địa danh lịch sử cùng những con người cống hiến yêu nước, tinh thần gan góc, ý chí quật cường.

Nơi đây ghi dấu sự kiện lịch sử đêm 22 rạng 23/11/1940 ở 18/21 tỉnh thành Nam Kỳ đứng lên khởi nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với quy mô lớn. Hóc Môn là nơi phát nguồn đầu tiên, nơi diễn ra cuộc họp Xứ ủy Nam Kỳ (tháng 9-1940) đã quyết định thời gian diễn ra khởi nghĩa. Lần đầu tiên ở Nam Kỳ, chính quyền cách mạng đã được thành lập ở một số tỉnh thành với thời gian khá lâu và lá cờ đỏ sao vàng đã được treo ở nhiều nơi ngay sào huyệt của thực dân Pháp. Khởi Nghĩa Nam Kỳ là bài học quý báu cho chiến lược khởi nghĩa vũ trang cho cuộc Cách mạng Tháng 8 năm 1945 thành công. Sau cuộc khởi nghĩa, nơi đây trở thành pháp trường ghi dấu tội ác của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng của ta. Những tên tuổi như Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai,... đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ mà các Anh, Chị ấy đã giữ những chức vụ quan trọng của Đảng, lãnh đạo nhân dân vùng lên chống lại thực dân Pháp với tinh thần anh dũng, bất khuất.

Thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Nhạo, huyện Củ Chi

Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Nhạo có 2 người con trai hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Vào đầu năm 2015, Mẹ vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Từ đó, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố nhận phụng dưỡng, cùng gia đình chăm lo cho sức khỏe của Mẹ. Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh Hùng Nguyễn Thị Nhạo lần này, lãnh đạo cũng như các bạn đoàn viên Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài vui mừng khi sức khỏe của Mẹ vẫn tốt./.

PHÚC HẬU

NHỚ VỀ NGÀY VUI CỦA DÂN TỘC

Hồi 30-4-1975 tôi mới được bảy tuổi, học lớp một nên chưa có ký ức gì đáng kể về ngày lịch sử vĩ đại của dân tộc. Song hình như tôi còn nhớ loáng thoáng trong ký ức rằng: Trong một buổi sinh hoạt lớp, thầy chủ nhiệm có nói: Miền Nam ruột thịt đã được hoàn toàn giải phóng. Từ nay Bắc – Nam thống nhất liền một dải.

Năm 1996, tôi đến Nhật học nghề. Lúc bấy giờ người Việt Nam ở vùng tôi rất hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay, có vài người là sinh viên, nghiên cứu sinh mà thôi. Tôi thấy người Nhật rất quý mến tôi, chỉ vì tôi là người Việt Nam. Họ thường thăm hỏi tôi về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, chia sẻ những mất mát, thiếu thốn và những tổn thất trong chiến tranh. Có người còn nhắc đến cụ Phan Bội Châu, điều đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên. Bởi cụ Phan Bội Châu đến Nhật vào năm 1905 để cầu viện Nhật giúp Duy Tân Hội đánh đuổi thực dân Pháp. Bạn bè của chồng tôi (là người Nhật) cho tôi biết: Khi anh ấy đang học Đại học, từng cùng các sinh viên Nhật Bản xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam.

Ở Nhật mỗi dịp 30-4, một số vùng có đông người Việt, hay nơi có Đại Sứ Quán, Lãnh sự quán thường tổ chức kỷ niệm ngày này thật trang trọng. Còn vùng tôi hiện nay đang ở, gần cuối nước Nhật, nên người Việt Nam sinh sống rất ít, thành ra không có tổ chức hoạt động gì về ngày 30/4 này. Tuy nhiên, tôi luôn biết ơn chồng vì anh ấy luôn nhớ

ngày Việt Nam kết thúc chiến tranh và rất quan tâm, chia sẻ với quê hương của vợ.

Sau hơn 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – Thống nhất đất nước, ký ức đau thương được xóa nhòa, vết thương chiến tranh được hàn gắn để người Việt hòa nhập vào cuộc sống mới. Theo tôi thì người Việt Nam sống ở nước ngoài, ngoài việc phải biết đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, đó là nghĩa tình dân tộc, máu chảy ruột mềm, vui buồn cùng chia sẻ, thì thỉnh thoảng chúng tôi cũng cần giao lưu hợp mặt với nhau để học hỏi lẫn nhau, giúp nhau hòa nhập vào cuộc sống của người bản địa. Một mặt vừa duy trì bản sắc văn hóa hồn thiêng dân tộc Việt Nam trên xứ người, mặt khác để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình đối với tinh thần tập thể, cộng đồng. Như vậy, cũng là cách thể hiện những bản tính tốt đẹp của người Việt như hiếu khách, hòa đồng dễ dàng chung sống hòa bình, hòa hợp với mọi dân tộc trên thế giới./

USUZUMI HARESA, kiều bào Nhật



người vô danh

Cho em về thành phố.
Ngày tháng Tư rợp trời.
Cờ hoa giăng khắp nẻo
Phượng đỏ bùng xa xôi

Ai có về thành phố
Mây tháng Tư xanh ngời
Nắng tháng Tư rạng rỡ
Gọi tên anh, anh ơi!

Đã không còn chiến tranh
Bất im rồi tiếng súng
Bên bia đá hình hài
Chấp nén nhang thành kính

Anh gửi hồn sông núi
Tải đạn lên bìa rừng
Băng qua từng con suối
Giữ tháng Tư cho đời

Xin được viết tặng anh
Bản tình ca đầy nắng
Xin được hát về anh
Dòng sông không ngừng chảy

Nơi anh nằm yên nghỉ
Chiều về khói nhuộm xanh
Yêu tháng Tư biết mấy
Tạ ơn người vô danh

NGUYỄN THÚY HẠNH - (Vietseri)

Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV), dự án FIRST, Công ty TNHH Minh Trần (doanh nghiệp của TS Nguyễn Tri Dũng, kiều bào Nhật) phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ thân mật các chuyên gia trí thức kiều bào với chủ đề là “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2016” tại Công ty TNHH Minh Trần, quận Tân Bình.

Đến tham dự có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân, ông Nguyễn Phú Bình, Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, bà Madhu Raghunath, Quyền Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao và Ủy ban về người VN ở nước ngoài Thành phố cùng hơn 80 chuyên gia trí thức kiều bào hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kỳ vọng thành một nước công nghiệp

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Nguyễn Quân đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của các chuyên gia trí thức kiều bào trong những năm qua, góp phần vào sự phát triển chung của nền khoa học – công nghệ (KH-CN) Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thông tin nhiều chính sách mới của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ. Đây là cơ sở pháp lý để các nhà doanh nghiệp, các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thuận lợi để đầu tư, nghiên cứu khoa học trong nước. Cụ thể, ngày 15/02 vừa qua, Thông tư 27 của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính về cơ chế khoán chi trong hoạt động nghiên cứu khoa học đã chính thức có hiệu lực và mở ra nhiều sự thuận lợi cho hoạt động phát triển KH-CN.



Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân phát biểu tại buổi họp mặt

Bộ trưởng Quân đã khẳng định định hướng phát triển KH-CN trong năm 2016 và những năm tiếp theo: Năm nay là năm triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách mới về KH-CN. Và trong tương lai gần, một nghị định về chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào KH-CN Việt Nam

FIRST- mạng lưới kết nối trí thức, doanh nghiệp

Theo ông Phạm Gia Minh - Phó Tổng thư ký Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài cho biết việc kết nối tiềm năng người Việt Nam ở nước ngoài với doanh nghiệp trong nước sẽ tạo ra bước đột phá trong thời gian tới. Để thu hút tiềm năng chất xám của kiều bào, chúng ta cần phải chú trọng cải cách thể chế bằng việc đa dạng hóa và củng cố mối liên kết giữa doanh nhân và trí thức kiều bào trên toàn cầu vì cộng đồng kiều bào ta ở nước ngoài là một nguồn lực nhiều tiềm năng nếu chúng ta có chiến lược kết nối. Và FIRST đang xây dựng mạng lưới kết nối trí thức, doanh nghiệp Việt Nam trên toàn thế giới theo hướng đi mang tính chiến lược đúng đắn.

Dự án FIRST (Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu KH-CN) là dự án khoa học công nghệ đầu tiên của Bộ KH&CN với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ phát triển khoa học, thúc đẩy

đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua việc thiết kế và thi điểm các chính sách KH&CN và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển được dự án hỗ trợ, đồng thời khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Ngoài ra, dự án sẽ hỗ trợ việc thu hút chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia các hoạt động tại Việt Nam với những cơ chế đãi ngộ đặc thù.

Theo TS Trần Quốc Thắng, Giám đốc Dự án FIRST cho biết FIRST và ALOV đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong việc kết nối chuyên gia trí thức kiều bào, thu hút và phát huy hiệu quả sự đóng góp trí tuệ của kiều bào vào sự phát triển bền vững của đất nước. Buổi gặp gỡ thân mật chuyên gia trí thức đầu năm 2016 là sự kiện mở đầu cho chương trình phối hợp đó.

HỘI AREBCO TRAO 114 SUẤT HỌC BỔNG

Sáng ngày 21/2/2016, tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố, Hội người về hưu và tự nguyện hợp tác phát triển an sinh (AREBCO) đã trao học bổng đợt 1 năm 2016. Ông Trần Hòa Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đã đến tham dự.

Trong đợt này, Hội AREBCO đã trao 114 suất học bổng cho các em là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành. Tổng số tiền học bổng được trao đợt này là 219.100.000 đồng được quyền góp từ những mạnh thường quân là kiều bào Pháp và một số người Pháp là bạn bè thân thiết của Hội.

Đại diện cho Hội AREBCO, ông Lê Quang Sơn (kiểu bào Pháp) đã phát biểu động viên các em tiếp tục cố gắng nỗ lực học tập, những thành quả học tập của các em sẽ là món quà quý giá cho các cô chú trong hội. Em Phạm Hồng Nguyên Thảo (quê ở Long An) tâm sự trong lần nhận học bổng cuối cùng trước khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở thành cô giáo dạy Toán, "Cháu thật sự rất may mắn và hạnh phúc khi nhận được học bổng từ Hội AREBCO. Với cháu, đây không chỉ là niềm động viên về vật chất mà còn là sự an ủi lớn lao giúp cháu vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Sự trợ lực của cô chú trong suốt chặng đường từ trung học phổ thông đến hết đại học giúp cháu trở thành một cô giáo trong tương lai rất quý báu. Dù nhiều lần nhận học bổng của hội, nhưng cháu luôn vui và ấm lòng như lần nhận học bổng đầu tiên. Mãi mãi cháu sẽ không bao giờ quên cảm xúc đặc biệt này...". Thảo từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ, vì gia cảnh khó khăn, bà bỏ đi để lại 3 đứa con cho chồng nuôi dưỡng. Nhà không có ruộng đất, cha Thảo chủ yếu đi làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học. May thay, Thảo được Hội biết đến và đỡ đầu nên cũng đỡ được phần nào gánh nặng cho cha. Đến nay, Thảo sắp ra trường, sẽ đi dạy và sau này phụng dưỡng người cha tảo tần ngày nào đã nuôi dạy 3 chị em nên người.



Đại diện Lãnh đạo Ủy ban về người VN ở nước ngoài và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tham dự lễ phát học bổng

Thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Trần Hòa Phương gửi lời chúc sức khỏe, thành công trong công việc đến các thành viên trong Hội AREBCO và nhắn nhủ đến các em học sinh, sinh viên nhận học bổng cố gắng vượt lên khó khăn, ra sức phấn đấu học tập để đáp lại tình cảm mà các thành viên trong Hội đã dành cho các em trong bao năm qua; chúc các em trong năm nay sẽ có nhiều kết quả tốt hơn trong học tập, các em sẽ và đã tốt nghiệp có nhiều thành công và may mắn trong công việc và trong cuộc sống.

Tại buổi trao học bổng, các bạn học sinh, sinh viên còn được chơi những trò chơi mang tính tập thể vui nhộn, rèn luyện tinh thần đoàn kết và thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Phú Thiên (một trong những bạn được nhận học bổng) và những người bạn trình bày./.

PHÚC HẬU

sẽ được ban hành, các chuyên gia trí thức kiều bào sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc kết nối, hợp tác, nghiên cứu, phát triển KH-CN ở Việt Nam. Ngoài ra, năm 2016 được coi là năm khởi nghiệp về KH-CN mà đã được Bộ chuẩn bị cách đây 3 năm khi thi điểm xây dựng để án khởi nghiệp đầu tiên là thương mại hóa công nghệ theo mô hình thung lũng Silicon. Với ý tưởng ấy, sự đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm là rất quan trọng để sau 10-15 năm tới, kỳ vọng nước ta sẽ trở thành một quốc gia khởi nghiệp thật sự, một nước công nghiệp phát triển.

Một số ý kiến đóng góp của kiều bào

Tại buổi gặp gỡ, nhiều chuyên gia trí thức kiều bào đã tham gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nêu lên những khó khăn, hạn chế, đề xuất các biện pháp cụ thể như "Phát huy vai trò kiều bào, xây dựng JAVINET, hợp tác hữu nghị Việt-Nhật" của TS Nguyễn Trí Dũng (kiểu bào Nhật); "Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học công nghệ cao-sự đóng góp và bài học kinh nghiệm" của TS Nguyễn Quốc Bình (kiểu bào

Canada); "Tư vấn doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, tinh cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế" của ông Nguyễn Hữu Thái Hòa (kiểu bào Canada); ông Nguyễn Vinh (kiểu bào Mỹ), Giám đốc Công nghệ thông tin của Tập đoàn NXP Semiconductors Hoa Kỳ với bài "Phương pháp MOOCs, cung cấp nguồn nhân lực ngành công nghiệp Việt Nam"... và các bài tham luận, ý kiến thảo luận của nhiều chuyên gia trí thức kiều bào khác đã tạo ra một diễn đàn vừa mang tính kết nối vừa mang tính trí tuệ nhưng không kém phần thân mật, cởi mở. Các chuyên đề đã được các kiều bào chỉ ra thực trạng hiện nay, phân tích, đánh giá, đưa ra giải pháp thực hiện cụ thể và hướng đi trong tương lai.

Những đóng góp ý kiến chia sẻ cùng các trao đổi thảo luận sẽ là những chất liệu để các nhà hoạch định chính sách Việt Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút và phát huy sự đóng góp quý báu từ các chuyên gia trí thức kiều bào cho sự nghiệp phát triển của đất nước./.

PHÚC HẬU



Những tờ lịch cuối cùng của tháng Ba sắp qua đi với những ngày mưa nắng đan xen không hẹn trước. Tháng Tư đang đến thật gần khiến trong lòng những người con xa xứ lại rộn lên những nỗi xôn xang hướng về Tổ Quốc với những ngày tháng Tư đầy hào khí.

Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay. Rộn rảng và mê say, những bước chân dồn về đây... "Ta vẫn hát lên như thế khi đi qua mấy chục tháng Tư từ năm 1975 cho đến tận hôm nay. Hình ảnh của những lời ca đầy nhiệt huyết khi thể hào hùng vang lên dưới những cánh tay thể với nguyện ước "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" năm nào, đã gọi lại cho thế hệ tiếp sau luôn nhớ về một "tinh thần tháng Tư" bất diệt. Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. 41 năm đã trôi qua đối với thế giới, ngày 30/4/1975 không những là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự thất bại thảm hại của đế quốc Mỹ và là bản hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam, mà còn trở thành sự kiện của truyền thống thế giới lúc bấy giờ.

Chiến tranh tuy đã lùi xa, nhưng đối với mỗi người con đất Việt thì lịch sử của ngày 30/4 vẫn luôn còn vẹn nguyên trong kí ức. Chiến thắng 30/4 còn là một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và cũng là đỉnh cao khí phách, trí tuệ của con người Việt Nam. Ba mươi năm cả dân tộc đã đoàn kết cùng nhau đấu tranh để cho có một ngày "Bắc - Nam sum họp". Truyền thống thế giới đã nhận định rằng, đây chính là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hóa và tinh thần đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.

Với thế hệ chúng ta hôm nay, những người sinh ra và lớn lên sau chiến tranh và được sống trong một xã hội hòa bình sẽ càng hiểu ý nghĩa giá trị của cái ngày non sông đổ về một mối, đất nước được thống nhất. Vui gì hơn khi dân tộc

ta là một, đất nước ta là một, đây là điều mà nhiều quốc gia trên thế giới lúc này vẫn còn đang mơ ước. Thống nhất chưa hẳn là đã hết chiến tranh, nhưng thống nhất là sẽ không còn cảnh người Việt Nam cầm súng bắn giết lẫn nhau. Ba mươi năm làm cách mạng được đổi lại bằng một ngày độc lập, để từ đó mỗi người dân của đất nước chúng ta kịp nhận ra rằng "không có gì quý hơn độc lập tự do".

40 năm đã trôi qua, chiến thắng ấy vẫn là một mốc son chói lọi không thể phai mờ trong lòng người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Việt Nam đã vượt qua những khó khăn thách thức, đang hướng tới một tương lai hội nhập và phát triển. Chiến thắng vang dội của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn là niềm tự hào, là động lực để dân tộc ta tiếp tục đứng lên trên con đường phát triển hướng đến một xã hội tươi đẹp, lành mạnh, công bằng và văn minh.

Cho đến hôm nay, tinh thần 30/4 của năm xưa vẫn đang cổ vũ chúng ta từng ngày trong cuộc sống xây dựng và bảo vệ đất nước. Với ý chí quyết thắng đã thôi thúc toàn Đảng và dân ta không chịu lùi bước khuất phục bởi khó khăn, không cam chịu là một dân tộc nghèo nàn, chậm phát triển. Ổn định nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn hiện nay và tham gia hội nhập TPP là một bước chuyển mình rõ rệt. Sự kết hợp giữa sức mạnh và tinh thần đoàn kết các dân tộc, tích cực khuyến khích người tài, khơi nguồn lực của toàn xã hội, chăm lo tốt hơn nữa đến những vấn đề an sinh xã hội là định hướng rõ ràng của Đảng và Chính phủ.

Một ngày 30/4 nữa lại về, các avata trên facebook sẽ lại nhuộm dần sắc đỏ quốc kì với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau như vui, buồn, mất mát... Trên khắp các nẻo đường gió tháng Tư, nắng tháng Tư lóng lánh như những viên đá quý vẫn vô tư ủa về về vòng khắp các đô thị. Mỗi chúng ta khi tháng Tư về ai cũng muốn thả cho tâm hồn mình vẫy vùng cùng nắng gió xôn xao và hát vang câu hát "như có Bác trong ngày vui đại thắng" để mừng cho một đất nước Việt Nam tươi trẻ vẫn đang từng ngày lớn mạnh và phát triển./.

NGUYỄN THUY HẠNH (Vietseri)

Hồi ức

CHIẾN TRANH

Chúng tôi ngồi ôn lại những tháng năm
Cuộc chiến tranh kiên cường gian khổ
Những mất mát, đau thương, kẻ thù tàn phá
Bất khuất, thủy chung, nhân hậu Việt Nam...

Có những khi ngưng tiếng súng mờ màng
Khói bếp quê hương, ấm nồng rơm rạ
Đường hành quân hồi hả
Chao nghiêng nụ cười thôn nữ cuối đường quê...

Có những người lính ra đi
Mãi mãi chẳng trở về
Chiếc khăn tay còn thơm mùi hoa bưởi
Giấu nụ hôn bối rối
Đỏ ửng mùa chia ly...

Ném mìn, ném gai, sắt run tăng văng
Tóc rụng xác xơ
Những cánh rừng trơ trụi
Những cơn mưa nguồn khao khát những mùa khô.
Mặt trận tiến dần vào phía Nam
Khoảng trời quê hương cuối tầm thương nhớ
Mẹ già lom khom, nếp tranh nghèo bé nhỏ
Em thơ có còn tung tăng cắp sách trường làng?

Giặc Mỹ leo thang
Bom dày đặc bầu trời Hà Nội
Hải Phòng cháy hết mình dưới màu phượng vĩ

VIẾT CHO CON GIỮA BA MƯƠI THÁNG TƯ

Lời riêng này, cha viết cho con
Giữa ngày Ba mươi tháng Tư - rạng ngời dân tộc
Như bài lịch sử chiều qua con học
Có lắm đau thương nhưng cũng rất đổi tự hào!

Đất nước mình, giờ tươi đẹp biết bao
Độc lập, tự do, ... bốn mươi mùa xuân có lẽ
Năm tháng đi qua bằng tuổi cha, tuổi mẹ
Hạnh phúc, hòa bình, ... đang nảy lộc, đơm hoa
Nắng ấm tháng Tư đang tỏa sáng mọi nhà
Trường mới lầu cao, ngân nga tiếng trẻ
Đường rộng mở, ngược xuôi về khắp nẻo
Cho thôn xa, thêm gần với phố phường
Cho người với người, sống giữa yêu thương
Không nơm nớp cảnh bom rơi, đạn lạc
Không tấp tễn tàn dư hay xông pha trận mạc
Chiều bình an bên tiếng nhạc giao hòa

Hiên ngang, kiêu hãnh ngang đầu!
Cuộc chiến sẽ về đâu
Bao đau thương tang tóc?
Máu chảy cả hai miền Nam Bắc
Những vành đai trắng, những khung cảnh hoang tàn.
Củ Chi đất thép anh hùng
Rên xiết dưới gót giày quân xâm lược
Sông Diên Lương tê buốt
Nỗi chia cắt bến bờ...

Đau thương không giết nổi những vần thơ
Giữa khốc liệt đạn bom vẫn ngời xanh vành mũ
Anh trăng treo ngọn súng vẫn dịu dàng
Nét chữ thân yêu vẫn mềm mại từng trang
Thư hậu tuyến vẫn còn vương khói đạn
Cây rừng làm bạn, hầm trú ẩn làm nhà
Bếp lửa Hoàng Cầm vẫn sáng những bài ca!..
Và khi phách đá làm nên lịch sử
Người Việt Nam vinh quang, kiêu hãnh ngang đầu
Sài Gòn rực rỡ những sắc màu
Cờ hoa tung bay, ca khúc Khải Hoàn
Ôi! Việt Nam - Người đã làm nên Chiến thắng
Như Bạch Đằng xưa dấy sóng
Lớp lớp người trong biển hân hoan!..

Ta ngồi đây
Ôn lại "Những khúc ca đi cùng năm tháng"
Những bước chân dập dồn đường ra trận
Những nụ cười nghiêng nghiêng vành mũ
Sóng sánh đêm trăng rừng...
Ta ngồi đây
Nước mắt rưng rưng
Đau thương và anh dũng
Mất mát và đấu tranh
Đã hoá thành bài ca Bất Tử!..

ĐỖ THỊ HOA LÝ - kiểu bào Ucraina

Có được hôm nay, là công đức của ông bà
Không tiếc tuổi xuân, máu xương gìn giữ
Xẻ dọc Trường Sơn, bao anh hùng bất tử
Hai mươi một năm trường, cho Nam - Bắc đoàn viên
Cho một hình hài chữ S được vẹn nguyên
Không còn cảnh cắt chia, đôi bờ vĩ tuyến
Không còn cảnh đêm thù, mẹ già ngồi khẩn nguyện
Thương những con xa, giữa đôi làn đạn vô tình

Đất nước mình đã qua rồi khói lửa chiến chinh
Nhưng còn đó những bộn bề, lo nghĩ
Khi biển Đông vẫn chập chờn con sóng dữ
Khi biên cương vẫn thấp thoáng bóng thù
Vài lời cho con, giữa Ba mươi tháng Tư
Ngày Chiến thắng - Một mốc son lịch sử
Độc lập, chủ quyền, ...cha ông luôn vẹn giữ
Thì truyền thống giống nòi, con hãy khắc ghi!

HOÀNG CHUONG



TIẾN TỚI KỶ NIỆM 35 NGÀY THÀNH LẬP ỦY BAN VỀ NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



NGÔI NHÀ CHUNG CỦA KIỀU BÀO

147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Mời truy cập trang thông tin điện tử: <http://ubvk.hochiminhcity.gov.vn>

Chỉ đạo thực hiện: **Phạm Văn Hải**

Chịu trách nhiệm xuất bản: **Nguyễn Thị Ngọc Hạnh**

Thực hiện: **Nguyễn Thanh Tùng - Trần Thị Thu Ba - Huỳnh Văn Hiền**

Giấy phép xuất bản số: 21/QĐ-XBBT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 21/11/2014

147 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 - TP.HCM * Điện thoại: (84.8) 3930 2127 * Fax: (84.8) 3930 6737

Email: ubnviet@tphcm.gov.vn * Website: www.ubvk.hochiminhcity.gov.vn